

---

# Mededelingenblad van het Sint Jozefkoor

---

Jaargang 13, nummer 4

juni 2003

redactie:  
Maartje Kater  
Silvère van Lieshout

## Van Bruggese Triple naar Triple Brugge?

Bij ons vertrek uit Brugge liet de conciërge van het Leocollege bij het afscheid nemen haar handdruk vergezeld gaan met de woorden:

“Tot het volgend jaar.”

Deze woorden klonken als vanzelfsprekend. Immers, we hebben er wederom een fantastisch verblijf gehad, we voelden er ons thuis.

Tweemaal naar dezelfde locatie gaan, is een gok. Wordt het weer net zo'n succes als de vorige keer? Het kan eigenlijk alleen maar tegenvallen. Nou, ik kan met een gerust hart zeggen dat het minstens geëvenaard is.

In de titel van dit stukje staan twee begrippen: Brugge en Triple. Echter, iedereen die zal denken dat ik daarbij alleen en vooral de nadruk op dat heerlijke Vlaamse biersoort leg, moet ik teleurstellen. Wel zal men dikwijls een Tripletje lezen, want de gedachten schieten automatisch als triootjes door mijn hoofd.

De inzet bij de eigen praktische invulling van de studie was enorm en het resultaat mocht er zijn. De ontspannings-uren waren van een ander soort hoog (en geluidsrijk) niveau. De momenten van saamhorigheid waren intens!

Juist dit laatste is in mijn ogen het allerbelangrijkst. Het deed mij dan ook uitermate goed te zien dat onze twee nieuwe leden er echt bij hoorden.

Dank aan allen hiervoor!

---

Ik denk met veel genoegen terug aan deze reis.

Mijn Bruggese Triples:

Leocollege, Ruddervoorde en Watou  
Barbecue, eerste ontbijt met jam en lunchpakketten  
H.Mis op Hemelvaart, Eddy van Maele en auto-zegening  
Cd-opname, nieuwe eigen apparatuur en klokkengelui  
Kaart-avond, brandalarm en Sjef Strik  
Kees Pouderoijen, eerste auditie en jongerenatelier  
"de Republiek", de kleine markt en het voorgerecht  
Foto's, laptop en wachten op  
Straffe Hendrik, Watouse Witte en Bruggese Triple  
Spullen (rotzooi) Jos, blauwe container en auto Frans  
Jeugd, ouderen en samen één

Iedereen zal zijn eigen emoties beleefd hebben en deze bij zich dragen. Voor eenieder gelden zeker eigen hoogtepunten en zijn er de gelukzaligmakende momenten en dát maakt dat de waarde van een studiereis eigenlijk met geen algemene pen te beschrijven is. Ook niet door mij. Het blijft altijd iets persoonlijks en het je doet meer dan je voor mogelijk houdt. Daar kwam ik achter toen we elkaar zaterdag na terugkomst de hand drukten.

Daarom ben ik blij dat de redactie verschillende koorleden heeft gevraagd om een impressie te willen geven van de diverse dagen c.q. activiteiten. Ik ben zeer benieuwd naar hun bijdrage.

Toen afgelopen zondag de pastoor van parochie H. Lambertus, onze Ardus, na de hoogmis in de St. Jozefkerk aan mij vroeg: "En Theo, hoe was het deze keer op studiereis in Brugge?", antwoordde ik direct spontaan: "Geweldig, in sommige opzichten nog beter dan de vorige keer. Als het aan de deelnemers ligt, moeten Hans en ik rekening gaan houden met het organiseren van een Triple Brugge."

Iedereen hartelijk bedankt voor weer een ongelooflijke reis.

Theo Bastiaans,  
voorzitter.



## Dankbaarheid

Dierbare koorleden!

Vanavond laat (op Pinksterzondag) ga ik toch achter de computer zitten om een stukje te schrijven voor ons mededelingenblad. Waarom? De redactie vroeg om niet te lang te wachten, en daarnaast ben ik dankbaar. Vanmorgen vierden we het hoogfeest van Pinksteren, met de prachtige “missa aeterna christi munera” van Palestrina. Voor mij altijd bijzonder, tijdens mijn wijding in de kathedraal – 9 jaar geleden – klonk dezelfde mis...

Vanavond werk ik aan dit stukje, en ik ben moe... Zoals jullie gisteren merkten door mijn rondje, was ik jarig, en al is dat leuk: ook leuke dingen kosten energie... vandaag werd dit nagevierd met mijn zus en haar man, we vierden Pinksteren, er was vormsel in de Hoogmis van de St.-Lambertus, een doop, en toch: het was een goede dag, een verfrissing...

Vanmorgen zongen we: “riga quod est aridum” “overstroom ons dor domein”, leveren we als vrije vertaling. Het deed me goed, die tekst te overwegen in een vertrouwensgezang voor de H. Geest.

Jullie hebben wel gemerkt dat het afgelopen werkjaar in onze parochie niet zonder zorgen verliep. Er waren zorgen om de kerk en de wereld waarin wij leven, zorgen rond het functioneren van onze parochie, persoonlijke zorgen van mensen die onze parochie dragen, persoonlijke zorgen van ieder van ons, van ons als mens in verbondenheid met anderen, van ieder van ons persoonlijk – ook mijzelf – er was een overvloed aan zorgen, het leek of niemand gespaard bleef. Zo gek heb ik het nog nooit beleefd. Soms dacht ik: “ben ik hier te lang, waardoor ik teveel mensen ken, en er teveel op mij afkomt?”, afgewisseld met: “is onze parochie te groot geworden?”, tot “zit de tijd niet mee?” en “was ik nog maar 27, dan was alles gemakkelijker!”.

En toch vierden we vandaag Pinksteren! Het koor in goede bezetting met een meerstemmige mis, met vuur gebracht. Het vormsel in de St.-Lambertuskerk, enkele vormelingen minder dan anders, maar in een fijne stemming, een kerkbezoek waarover we in vergelijking met elders niet mogen klagen, parochianen die terugkwamen van de landelijke viering in Utrecht, die indrukwekkend was geweest, en last but-not-least de verhalen

van de koorleden die in Brugge waren geweest! (Dit alles naast de mooie dingen die gebeuren, en die we te snel vergeten!).

Na een werkjaar met zorgen voor koor, parochie, kerk, medemens en wereld-waar-in-wij-leven worden we dus uitgenodigd om toch weer met goede moed aan de slag te gaan. Het goede komt niet alleen door ons, maar ook door Gods Geest die in ons werkt, ook als we het zelf niet helemaal in de picture hebben... Ik vind het wel jammer dat een belangrijke impuls als de studiereis aan mij voorbij is gegaan... Voor de volgende keer: hopelijk snel reserveren, want je ziet hoe belangrijk het is. Ondanks dat niet iedereen mee kon – en ik nu bij die groep hoorde – , ben ik wel blij te merken, dat de studiereis nu al vruchten afwerpt door het enthousiasme van de deelnemers. Wij – thuisblijvers – danken jullie daarvoor. Jullie zijn hierdoor pinkstermensen, en geven ons weer goede moed! Ik ben dus nieuwsgierig naar de andere schrijvers in dit blad.

Ik geloof na vandaag dat we een dor werkjaar achter ons laten, om verfrist een nieuw werkjaar aan te gaan, als uitdaging, met en voor elkaar, veel betekenend voor anderen. Dankbaar ben ik om jullie inzet, want dat is veel geweest in de afgesloten paastijd... Maar het was niet voor niets! Laten we dat in gedachten houden, ook als de tijd-door-het-jaar wat saai mag lijken. Voor de mensen die God zoeken in onze zondagse Hoogmis, is het dat zeker niet.

Tot ziens in kerk, koor, bar, meeleven maar vooral in bid- en babbelfverband!

Ard Smulders, pastoor

### **Van de redactie**

Namens alle deelnemers aan de studiereis willen wij Theo en Hans hartelijk danken voor de organisatie. Het was geweldig!  
Tevens willen wij iedereen die een stukje heeft geschreven voor dit blaadje bedanken voor zijn of haar bijdrage.



## Een terugblik



Het Leo College, onze verblijfplaats

### Woensdag 28 mei (1)

Mij was gevraagd om een verslag te maken van het middagprogramma in Watou, maar nu ik lekker in de tuin zit met een pilsje (helaas geen Brugse Triple, Jupiler of Leffe) dacht ik van och, laat ik ook over de andere dagen schrijven.

De opening van de studiereis was zeer geslaagd, flexibel werd door de organisatie het nuttige en het aangename gecombineerd. Eerst gregoriaans repeteren, even een stuk vlees op de barbecue en vervolgens meerstemmig repeteren. Op deze manier konden onze studenten ook de polyfone repetitie meemaken.

Dat het een goed begin was, bleek ook uit het aantal Pilsjes dat die eerste avond geconsumeerd was, gelukkig kon er de volgende dag iets met de “barman” geregeld worden.

Leontain van Lieshout



### Woensdag 28 mei (2)

Op de stralende woensdagmiddag verzamelden we rond 13:30 bij het TDI. Ik had me er al dagenlang erg op verheugd en eindelijk was het dan zover; we gingen op studiereis met het koor. Nadat alle bagage was ingeladen en iedereen een plekje in de auto's had gevonden, gingen we van start. Ondanks de drukte op de wegen, kwamen we toch op tijd aan. Zo op tijd zelfs, dat wij (Leontain, Timo, Mijke en ik) al bij het Leo college stonden, toen de organisatie nog niet gearriveerd was. Maar gelukkig was binnen een uur de club compleet, op de treinreizigers na. Na enig overleg konden de "jongeren" en de "ouderen" ieder een eigen etage krijgen en werd het dus tijd om de kamers in te richten. Bij ons was dat zo gedaan. We hadden immers maar een drietal kamers nodig. Althans dat dachten we toen nog... Terwijl de heren het Gregoriaans voor de Hemelvaart repeteerden, konden de dames vast in de weer met de voorbereiding van de barbecue. Na even voorproeven arriveerden ook de treinreizigers; Emiel, Silvère en Maud. Tja, sommige mensen krijgen nu eenmaal niet zo snel vrij, maar fijn dat ze toch konden komen! Nog even met z'n allen repeteren voor de meerstemmige mis van Hemelvaart en voor de mariamotetten voor de cd-opname en toen snel terug naar de barbecue. Wat heb je op een avond toch weinig nodig: lekker eten, smakelijk drankje en wat goed gezelschap en houden het met gemak de hele avond vol. Sommigen zochten nog wat vertier in de sportzaal, maar schoven uiteindelijk toch weer aan. Ik geloof dat we rond 24:00uur naar binnen gingen, wat overigens niet meteen "slapen" betekende... Die nacht kwamen we er wel achter dat slapen met acht personen op zeven matrassen in één kamer niet echt goed is voor je nachtrust. Dat doen we volgende nachten toch maar anders...

Maartje Kater



Woensdagavond;  
barbecueavond:  
De heren deden erg  
hun best



## Donderdag 29 mei: Hemelvaartsdag (1)

Een dag vol avontuur en verrassingen!!!

Een goed begin is het halve werk; uitslapen tot 6:30uur in plaats van 6:00uur. Na een heerlijk zoet ontbijt vertrekken we naar Ruddervoorde voor het opluisteren van de Hoogmis. De zeer eerwaarde heer pastoor had kennelijk nogal veel haast, want tijdens het zingen van de Agnus Dei ging hij gewoon door met het hard opzeggen van de communiegebeden.

Na afloop van de hoogmis was er een autozegening waarvan niemand van de koorleden gebruik maakte. Wel werd er voor Eefje Bastiaans een briefje met daarop een aangepast gebed gevraagd wat misschien te gebruiken is voor haar rijexamen; alle beetjes helpen. Bij de eerwaarde zusters in een nabij gelegen klooster kregen we een kop koffie of thee aangeboden waarna de terugreis naar Brugge werd ondernomen.

Het was die dag stralend weer zodat we voor de lunch in de tuin even lekker konden genieten van een welverdiende consumptie, terwijl Jos Leenen met de dames in de tuin zijn demonstratieles voor de volgende dag in Watou even doornam.

Na de lunch inzingen in de kapel ter voorbereiding van de cd-opname. Na enkele wijzigingen met de microfoons verliep de cd-opname vrij vlot. Daarna even alles kritisch beluisteren, nog een opname overdoen en iedereen tevreden.

Even nakletsen en dan na een mooie wandeling door de schone stad Brugge naar het restaurant voor het genieten van een goed verzorgd diner, lekker buiten zittend in een binnentuin.

Terug naar onze locatie voor een gezellige, sportieve, eerlijke rik- en toepavond. Tijdens deze avond was het muisstil; je kon een speld horen vallen... Sommige mensen hadden zelfs een leerzame avond; Antoon Wijnen leerde toepen, enkele andere personen (niet met naam te noemen) leerden vals spelen tijdens het rikken. Maar de stemming was uitstekend en het bier en de wijn smaakten voortreffelijk.

Zoals in ieder gezelschap zijn er verstandige mensen die het goede voorbeeld geven. De juiste tijd weet ik niet meer precies, maar Sjef Strik

wenste iedereen een goede en stillen nachtrust toe, ging naar bed, maar in plaats van het licht aan te doen, deed hij het brandalarm aan. Half Brugge wakker. Na ongeveer 15 minuten wisten de beheerder en zijn vrouw het brandalarm uit te schakelen en kon Sjef rustig gaan slapen.

Daarna met zijn allen even opruimen en slapen, want we moesten deze ochtend (straks) om 6:00uur het bed uit voor onze studiedag in Watou.

Frans van de Leur



Ruddervoorde carwash

### Donderdag 29 mei: Hemelvaartsdag (2)

Hemelvaartsdag bracht enkele mooie ervaringen. Allereerst zongen we heel verdienstelijk in de kerk van Pastoor Vanmaelen, geheel nieuw was dat de herhaling van de Agnus Dei in achtergrond stijl werd uitgevoerd. Na de dienst was er voor de chauffeurs de gelegenheid om hun auto's te laten wijden, misschien een leuke tip voor onze eigen Pastor ...

's Middags stond de CD opname op het programma. Het deed mij als dirigent deugt om te zien hoe eenieder zich inzette voor het optimale resultaat. Zelfs na 3 uur intensief zingen, was iedereen bereid om nog 2 nummers over te doen om het eindresultaat te verbeteren. Ook toonde menig koorlid een gezonde kritische houding bij het beluisteren van het



resultaat. Met de gemaakte fouten nog in het hoofd, werd de opname met matig enthousiasme ontvangen. Toen ik echter op zaterdagochtend het eindresultaat via de autoradio nogmaals liet klinken, realiseerden de meeste koorleden zich dat het geheel toch heel aardig is geworden.

Leontain van Lieshout



Donderdagavond, kaartavond: geslaagd voor jong en oud

### Vrijdag 30 mei (1)

Vrijdag was Watou dag. Net als donderdag dus weer vroeg uit de veren om op tijd bij de lezing van frater Kees Poederooi te zijn. Het onthaal was Belgisch, gastvrij met koffie en koekjes, maar een klein zaaltje met veel te weinig stoelen die halsoverkop nog werden aangesleept om iedereen toch een zitplaats te geven.

Frater Kees behandelde de raakvlakken tussen de officie- en de misgezangen. In het kort was de conclusie dat voor beide niet genoeg repertoire was en dat men dus composities van officie overnam om in de mis te gebruiken en andersom.

Na een gezellige vette lunch voor de jeugd, en een warme en gezonde lunch voor de heren, stond de workshop van Jos Leenen op het

programma. Terwijl de heren luisterden naar de verschillende audities van andere gregoriaanse koren, begon Jos met zijn workshop Inleiding Gregoriaans voor Jongeren. Helaas liét de belangstelling te wensen over, (een puntje voor de organisatie van het festival van Watou), maar onze Dames lieten zicht niet kennen en ondersteunden Jos met zang, tijdens zijn gestructureerde uitleg over het Gregoriaans. Ook ik moet bekennen dat het niet allemaal gesneden koek was.

Nadat ook de inwendige mens de nodige aandacht had gekregen verlieten we Watou om terug te gaan naar Vlissinghe, waar we de dag afsloten.

Leontain van Lieshout



Verschillende koren lieten zich horen



Vrijdag 30 mei (2)

## **Jongerennamiddag in Watou**

Na een ochtend, waar ik erg onder de indruk was van de Ambrosiaanse Gloria (Wat een tekstbehandeling op zo'n moeilijk simpel gezang. Hoe natuurlijk werd er zingend gesproken of sprekend gezongen. Afgelopen zondag hebben we nog even kunnen proeven hoe lastig de sequens Veni Sancte Spiritus kan zijn. We staan met onze taal wel erg veraf van het lichtvoetige Latijn en moeten er altijd weer voor oppassen, dat onze taal niet leidt tot gregoriaans op klompen. Het natuurlijke van het Latijn lijkt voor ons juist vanwege onze Germaanse taaleigenschappen onnatuurlijk. We zullen dan moeten oefenen om het natuurlijke weer als natuurlijk te beleven. Fons Jansen zei al: We oefenen net zo lang, tot het spontaan kan. Overigens verhinderde de Parkinson – directie van Joseph, de dirigent van de Domspatzen niet dat er bij de andere gezangen in grote lijnen, met oog of oor voor dramatiek, gezongen werd.), maakten wij ons op voor de jongerennamiddag.

Wij, dat waren al onze jongeren en ondergetekende.

Ik had alvast 16 stoelen klaargezet in hetzelfde patronaatgebouwtje van die ochtend.

Lekker zittend in het gras in de stralende zon, probeerden we elke voorbijganger naar binnen te kijken. Niet dat er zoveel te kijken viel.

Hadden we iemand gehad, dan hadden we hem of haar alvast binnengesloten (letterlijk). De cameraploeg van de B.R.T. (regionaal) kwam even na tweeën met tweeën om met een aantal van ons te praten, maar toch vooral Gans een diepte – interview af te nemen. Om even voor half drie hadden we de diaken op bezoek en daarna, jawel hoor, iemand van de doelgroep, een jonge dame. Verder geen koffie vooraf zoals 's morgens, geen ontvangst zoals 's morgens, maar wel veel zin om te beginnen. Tenminste wat mij betreft.

Onze eigen jongeren, die dus ver in de meerderheid waren, wisten namelijk niet, wat ze te verwachten hadden.

De camera draaide. De dames zongen Videns Dominus. De sheets vlogen over de overheadprojector zoals 's morgens. Een oudere jongere voegde zich nog bij het gezelschap, de cameraploeg verdween en de volgende sheet verscheen.

Mijn verhaal was opgehangen aan negen eigenschappen van het gregoriaans, die gedurende anderhalf uur al zingende en zwaaiende en lopende ervaren werden.



Het was voor mij heerlijk om me niet alleen tot die ene jongere te hoeven richten maar vooral tot onze eigen club. Wat had ik zonder hen moeten beginnen. En aandachtig dat men' was. Niet gespeeld, maar echte interesse.

Opmerkingen van onze jongeren, zoals: "Nou snap ik hoe dat zit met die modi", en : "Weten de heren dit ook allemaal?"

Het deed me goed.

Het was een inspirerende middag.

Toen we later op het terras zaten, had ik het gevoel: Hoe vertel ik het de anderen? Die zitten nu braaf te luisteren in de kerk, dacht ik.

Later bleek dat zij met hetzelfde probleem zaten: Hoe vertel ik het de anderen?

Wat is het toch een genot als je in het zonnetje zit na te genieten met een Watous biertje en hoort dat de heren op hun beurt zo geweldig genoten hebben. Hun enthousiasme straalde er nog vanaf.

"Daar had je bij moeten zijn," vertelde Theo me.

Ik heb dus iets gemist, maar ik heb dubbel genoten.

Jos Leenen



Jos tijdens zijn workshop in Watou



### Zaterdag 31 mei (1)

Op zaterdag stond de terugreis naar Helmond op het programma. De heren stonden, zoals gebruikelijk, weer op tijd op en begonnen, nadat zij ontbeten hadden, al voorzichtig met het opruimen van hun kamers en het verzamelen van de bagages. Enkelen hadden zelfs al hun wagens gepakt. Jos Leenen kon zijn "rotzooi" niet kwijt, waarop de voorzitter antwoordde dat zijn rotzooi in de blauwe container gedumpt kon worden (nee Frans, hij bedoelde niet jouw schitterende Suzuki). Om 9.45 uur werd er door de heren gepeteerd voor de H. Mis van zondag, 1 juni.

Na de repetitie en nadat de jeugd, die mocht uitslapen en bijkomen van de vermoeiende dagen (en naar ik heb begrepen vooral nachten), had ontbeten werd een bezoek gebracht aan de terrassen en winkels van de schitterende stad Brugge. Onze voetbalfreak Timo kon het uiteraard niet laten een voetbalshirt van een Belgische club te kopen. Hij kocht er echter niet een van Club Brugge maar een van Anderlecht!!!!

Nadat we afscheid hadden genomen van onze gastheer en -vrouw werd om 14.30 uur met de terugreis begonnen. Deze verliep heel voorspoedig en om 17.10 uur was de laatste wagen (wij dus) bij het T.D.I. gearriveerd.

Het was een prettige en leerzame studiereis en ik wil Theo en Hans dan ook bedanken voor de organisatie.

Jos Bastiaans

### Zaterdag 31 mei (2)

Zaterdag was een hele relaxte dag met de mogelijkheid voor eenieder om Brugge in te trekken, erg prettig na twee zware dagen. Na de lunch vertrokken we weer naar Helmond.

En daarmee zijn we aan het eind van het verslag gekomen, maar niet voordat we de volgende tips, lessen en observaties gelezen hebben:

Conclusie: alles hangt samen

Gregoriaanshandschrift - gissen - gisten – Watou Bier

Watou Dessert - pannenkoek – poedersuiker – poederrooi

Een Strik-hint voor de brandweer van Brugge

Er zijn Deus- en Dominus woorden en flutwoorden

Het beste terras in Watou is bij cafe Siphoe-Znetni  
Timo volgende keer leren we je woorden met 3 lettergrepen.  
Soms kan de laatste trede op een trap je opbreken  
Soms loop je tegen een muur omhoog  
Koor betraapt op vervoeren Gobby-Ghans  
Swing mee in de Filé  
Silvère volgende keer wel je soep opeten  
Toepen, rikken kortom kaarten brengt jong en oud bij elkaar  
Ik klop er overheen – pas – check in de box – 2 terug op aas – stift –  
elleboog op tafel.  
Er passen 7 matrassen op een 1 persoonskamer  
Trees volgende keer je pyjama meenemen  
Timo volgende keer je slaaspullen niet vergeten  
Onder de fotografen waren mini en maxi  
Voor de liefhebbers: er zijn 250 foto's gemaakt, op CD verkrijgbaar

Leontain van Lieshout



De jongste helft van het stel



## Rooster

- Za 14 juni Repetitie  
Zo 15 juni Hoogfeest van de H. Drie-eenheid 371/422  
graduale: Benedictus es  
Vaste gezangen: 8<sup>e</sup> mis , Credo III
- Za 21 juni Repetitie  
Zo 22 juni Hoogfeest van Sacramentsdag 377/432  
alleluia: Caro mea                      sequentia: Lauda Sion  
offertorium: Portas  
vaste gezangen als vorige week  
17:00 u Plechtig Lof in de St. Lambertuskerk
- Za 28 juni Repetitie  
Zo 29 juni Hoogfeest van de H.H. Petrus en Paulus. 575/669  
alleluia: Tu es Petrus  
vaste gezangen als vorige week
- Za 5 juli Repetitie  
Zo 6 juli 14<sup>e</sup> zondag door het jaar  
graduale: Esto  
Kyrie 16, Gloria 15 , Credo 1, Sanctus 18, Agnus 18
- Za 12 juli Repetitie  
Zo 13 juli 15<sup>e</sup> zondag door het jaar  
introïtus: Dum clamarem  
graduale: Ostende Nobis                      communicio : Passer
- Za 19 juli Repetitie  
Zo 20 juli 16<sup>e</sup> zondag door het jaar  
graduale: Si ambulem  
vaste gezangen als vorige week
- Zo 27 juli 17<sup>e</sup> zondag door het jaar  
graduale: Oculi  
vaste gezangen: 11<sup>e</sup> mis, Credo III
- Zo 3 aug 18<sup>e</sup> zondag door het jaar  
alleluia: Domine Deus  
vaste gezangen t/m 7 sept als 27 juli

- Vrij 15 aug Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 590/678  
 18:30 u rep. 19:00 u H. mis  
 introïtus: Signum            alleluia: Assumpta  
 vaste gezangen van de 9<sup>e</sup> mis, Credo III  
 Salve Regina
- Zo 17 aug 20<sup>e</sup> zondag door het jaar  
 graduale: Bonum            Communio: De fructo
- Zo 24 aug 21<sup>e</sup> zondag door het jaar  
 graduale: Bonum            communio: De fructo
- Za 30 aug Eerste repetitie heren  
 Zo 31 aug 22<sup>e</sup> zondag door het jaar  
 graduale: Bonum            communio: De fructo
- Za 6 sept. Repetitie  
 Zo 7 sept 23<sup>e</sup> zondag door het jaar  
 alleluia: Domine
- Za 13 sept Repetitie  
 Zo 14 sept Feest van Kruisverheffing 598/689  
 graduale: Christus  
 vaste gezangen van de 8<sup>e</sup> mis; Credo III

## Onze jarigen

Onze jarigen in juni, juli en augustus zijn:

- 8 juni        Leontain van Lieshout  
 22 juli      Teresia Schneiders  
 21 augustus Lisinka de Vries

Bestuur, dirigenten en leden feliciteren u van harte en wensen u een fijne verjaardag toe.

**Inleveren kopij volgende mededelingenblad: uiterlijk 15 augustus**  
 sintjosefkoor@hotmail.com