
mededelingenblad van het SINT JOZEFKOOR

JAARGANG 7 no 7 december 1997

Redactie
Wim van Hugten

Het is donker daarbuiten, hier is het licht.

Iedere keer als mij aan het einde van het jaar, zo rond de tijd van kerstmis, gevraagd wordt om een stukje voor het mededelingenblad te schrijven, vliegt het hele jaar als een sneltrein aan mij voorbij.

Het ene moment passeren de leuke dingen de revue, terwijl plots daar ook de minder prettige gebeurtenissen in mijn gedachten zijn.

Meestal geschiedt dit alles onder grote spanning, want eigenlijk heb ik het in deze dagen veel te druk. Maar ja, dit artikel moet op tijd bij de drukker zijn. Anders komt het een en ander te laat en kan het mededelingenblad niet meer voor de Kerstdagen voor U liggen. En dat is toch echt de bedoeling.

Dus ik trek me dan even terug en meld nadrukkelijk dat ik niet gestoord wens te worden.

Het einde van 1997 nadert ras en ook al hebben we de laatste resten van de banket- en of chocoladeletters nog maar net door onze keel, het volgende feest staat alweer voor de deur. Het feest dat váák vooraf wordt gegaan door donkere dagen.

Het is net of door het weer in deze sombere dagen wordt aangegeven dat we maar eens na moeten denken over het afgelopen jaar en ons moeten voorbereiden op het nieuwe jaar. Maar zeker ook: Bereid U voor op het feest der feesten, het Kerstfeest.

Het is alsof het weer zich van de donkere kant wil laten zien, om zo het licht van dat machtig feest wat ons wordt aangeboden, te laten zien.

God zelf wil ons met die donkere dagen voor kerst bewust maken van het licht wat me Kerstmis over de wereld komt.

God zelf biedt ons dat licht, Het Licht aan. Want in die bewuste nacht, lang geleden in Bethlehem, ging Gods grote belofte in vervulling en toonde Hij zijn grote liefde aan de mensen.

Toen, in die nacht werd onze Verlosser geboren. Heel vredig, heel gewoon en sober in een stal. Wel werd er gezongen door een grote engelenschare: "Gloria in excelsis Deo". Vanaf dat moment wist de wereld het.

God gaf ons te kennen dat Hij het beste met de mensheid voor heeft, ook al laten wij mensen het vaak afweten.

Weten we dat soms van onszelf?

Is het daarom dat we in de kerstnacht met zo velen naar de kerk gaan om te horen van deze machtige gebeurtenis, om te horen van de geboorte van Jezus en om te horen over en te zingen van God?

"Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde."

Een zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar toegewenst.

Theo Bastiaans,
voorzitter.

OUD EN NIEUW

Het lijkt misschien vreemd dat mijn kerstgedachten voor jullie dit jaar uitgaan naar "oud en nieuw", woorden waarmee we doorgaans 31 december en 1 januari aanduiden, dagen waarop door het koor alleen gezongen wordt wanneer ze op een zondag vallen, dat is dus niet zo vaak. En toch gaan mijn gedachten uit naar oud-en-nieuw: Het afgelopen jaar hebben we nogal wat samen beleefd en doorleefd...

Er waren naast de wekelijks Hoogmis en alle repetities die jullie daarvoor meemaken veel momenten met plezier: De presentatie-avond van de sopranen, de Solesmes-reis, bijeenkomsten rond pensionering of jubileum, het Ceciliafeest, informele ontmoetingen zoals na de Avondmis op Allerheiligen (1 nov.) en ga zo maar door. Aan de andere kant waren er momenten van verdriet en/of rouw; vreugde en bezorgdheid wanneer er nieuw leven verwacht wordt; of zorg omdat iemand in je familiekring ernstig ziek wordt... Dit jaar is er best veel gebeurd en als je het voor jezelf eens concreet gaat invullen sta je daar aan het eind van het jaar van te kijken.

Wat me in al die uiteenlopende situaties is opgevallen, is dat we elkaar steeds tot steun mochten zijn. Blijkbaar bindt het samen zingen mensen zodanig dat ze er voor elkaar kunnen zijn: Je deelt een heel stuk leven met elkaar.

Daarmee komen we aan een belangrijke kerstgedachte: Jezus is voor ons mens geworden om met

ons alle facetten van het leven mee te maken. Hij deelt ons menszijn in de donkere en lichte dagen, in vreugde en in leed, en door zijn goddelijkheid heft Hij het mensenbestaan op uit zinloosheid en uitzichtloosheid: "Heden is u een Verlosser geboren". Zoals de priester tijdens de offerande bidt wanneer hij de wijn met een beetje water vermengt: "Water en wijn worden één, Gij deelt ons menszijn en neemt ons op in uw goddelijk leven".

God wordt mens, om in ons mensenbestaan te delen. Om ons bij te staan in alles wat ons overkomt... Als wij dat concreet waarmaken naar elkaar toe brengen we een heel diep geloofsgeheim in concrete daden tot uitdrukking. Mogen we dat ook het komend jaar weer gestalte geven: Als steun en als een stuk vreugde in ons leven; dat is een concrete navolging van Jezus om wiens geboorte wij van de zang en de liturgie met kerstmis veel werk maken.

Van harte wens ik alle koorleden en hun familieleden een Zalig Kerstfeest en een gezegend 1998!

Pastor A.A.C. Smulders, pr.



ROOSTER

- wo 24 dec 20.30 u aanwezig zijn in zaaltje
21.00 u Carols en samenzang
21.30 u Nachtmis 41 (195) Alleluia
- do 25 dec sopr. 9.00 u inzingen
heren 9.15 u inzingen
9.30 u mis 47 (204) Alleluia
- za 27 dec 18.30 rep heren
sopranen geen rep
- zo 28 dec rep en mis
H. Familie 51 (208) Graduale
- za 3 jan rep allen
- zo 4 jan Hoogfeest openbaring des Heren
56 (224) Alleluia
meerstemmige mis van Rheinbergen
Nu zijt wellekome
- za 10 jan rep
- zo 11 jan Feest: Doop van de Heer 59 (229)
Alleluia
- za 17 jan 18.00 u rep
19.00 u jaarvergadering
- zo 18 jan tweede zondag d.h.j. Alleluia
- za 24 jan rep
- zo 25 jan derde zondag d.h.j. Graduale
- za 31 jan rep
- zo 1 feb vierde zondag d.h.j. Graduale
- za 7 feb rep
- zo 8 feb vijfde zondag d.h.j. Alleluia
- za 14 feb rep
- zo 15 feb zesde zondag d.h.j. Alleluia
- za 21 feb rep
- zo 22 feb zevende zondag d.h.j. Alleluia

GRAAD I, II en III

Hoog bezoek op 13 december

We kregen bezoek van Mister Peter Elkus uit de Verenigde Staten, een bekend stempedagoog, (iemand die je leert hoe je je stem zo goed mogelijk leert gebruiken zonder je best te doen).

Hij had de hele dag al met een heleboel volwassenen gewerkt en kwam na afloop bij ons luisteren. Hij vond ons "marvelous", very good, lovely en bedankte ons dat hij even mocht komen luisteren.

We mogen best een beetje trots zijn als we zo iets te horen krijgen van zo'n beroemd persoon.

We houden even vakantie en beginnen weer op 8 januari.

Denk aan het geld van de wijn.

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

Jos Leenen

CECILIAFEEST 1997 .

Op zondag 23 november j.l. werd het traditionele Ceciliafeest gevierd. Na de plechtige eucharistieviering kwam het koor bij elkaar in het TDI en vond de huldiging plaats van Wim Kobussen die zijn 40-jarig jubileum als kerkkoorzanger vierde.

In de middaguren was het feest voor de sopranen die enkele geanimeerde uurtjes doorbrachten met het spelen van spellen. Het feest werd afgesloten met pannenkoeken bakken en dat bleek een gezellige bezigheid te zijn. Er werd volop gebakken waarbij pannenkoeken met spek veruit favoriet waren, waardoor al gauw het spek op was.

De avonduren waren aan de dames en heren en hun partners weer goed besteed. En natuurlijk ook aan onze pastor Ard Smulders. Na het openingswoord van de voorzitter en het zingen van "gildebroeders" werd genoten van een gezamenlijke maaltijd, waarna pastor Ard Smulders de gelegenheid werd geboden voor het voorlezen van zijn jaarlijkse brief aan de bisschop waarin hij deze op de hoogte brengt van het wel en wee van het koor. Teneinde de bisschop het lezen van de brief te vergemakkelijken was deze dit jaar thematisch van opzet. De pastor keek om te beginnen terug op het Ceciliafeest van het vorig jaar waarin hij zo verrast was door de redevoering van de voorzitter omdat die het op hem gemund had. Ja, en dan die besprenkeling die hij moest ondergaan door zijn nieuwe misdienaar Mientje Akkermans en waarbij hij helemaal nat gespierst werd. Dat was toch wel helemaal te gek.

Na even stil gestaan te hebben bij Kerstmis 1996 kwam de pastor bij het volgende onderdeel: de vastentijd en Pasen. Hij roemde het passie-team met de uitvoering op Goede Vrijdag en hij snapte dan ook niks van het commentaar van de voorzitter die vond dat de Christuspartij te langzaam gezongen was. En hij had nog

wel zo goed zijn basstem geoefend onder leiding van Jos, waardoor die zo welluidend geklonken heeft. Een beetje jaloezie misschien? Met de palmwijding had hij weer royaal gesprekend, zo schreef hij de bisschop, vooral daar waar het het hardst nodig is om ze de oren te wassen. Natuurlijk moest Jan de Bruijn weer demonstratief zijn brilleke poetsen en dan valt het niet mee om oewe lach te houden. Alhoewel de bisschop in het mededelingenblad al heeft kunnen lezen over de Solesmesreis, viel hierover natuurlijk ook nog van alles te schrijven. Zo berichtte de pastor over allereerste eigenaardigheden van diverse koorleden die hij in persoonlijke gesprekken en uit waarnemingen had verzameld. Daar had hij gedurende vijf dagen tijd zat voor gehad. De bisschop zal er zo het zijne wel over denken. Ook werd de bisschop bijgepraat over de bonte avond en Futuroscop.

De brief eindigt met losse mededelingen waarvan we noemen de blitsige vestjes, ook wel "Gilletjes" genoemd, het schoolmeestersfeest van Jos Leenen, de terugkeer van Yvonne en de meerstemmige "ite Missa est" op Drievuldigheidszondag.

Aan het einde van zijn brief vraagt de pastor de bisschop om zijn blijvend gebed voor ons allemaal.

Rome benoemt Mientje Akkermans tot ere-doctor in de Feministische theologie

Rome heeft voor de eerste keer een ere-doctoraat verleend in de Feministische theologie en die eer viel Mientje Akkermans te beurt. Deze belangrijke mededeling deed pastor Ard Smulders na voorlezing van zijn brief aan de bisschop. Mientje heeft deze titel te danken aan haar baanbrekende inzet voor de vrouw naast de koorzanger. Zij was zichtbaar ontroerd toen haar, na voorlezing van de oorkonde (zie elders in dit blad), de versierselen en de bijbehorende oorkonde door de pastor werden uitgereikt.

WIM KOBUSSEN 40 JAAR KERKZANGER

Aan het einde van de H.Mis op zondag 23 november j.l. kreeg Wim Kobussen door pastor Smulders de Oorkonde van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging uitgereikt bij gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als kerkkoorzanger. Tevens kreeg hij de daarbij behorende eremedaille in goud opgespeld.

Wim werd op 17 maart 1984 lid van het Sint Jozefkoor. Hij kwam van het koor van de parochie van De Goede Herder. Daarvoor was hij lid van het koor van de H. Hartparochie.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het TDI, waarbij ook Wims echtgenote en familieleden aanwezig waren, werd de jubilaris toegesproken door de voorzitter die zei dat Wim na zijn overstap naar het Sint Jozefkoor erg goed zijn best had gedaan om zich de stijl van het Sint Jozefkoor eigen te maken.

Wim is altijd nadrukkelijk aanwezig, zo sprak de voorzitter. Hij valt op door zijn snor, zijn gulle lach (na afloop van de repetitie in de bar) en sinds hij lid is van ons koor is het agendapunt "rondvraag" tijdens de jaarvergaderingen een van de meest tijdrovende items. Want dan laat hij van zich horen! Zo bracht hij in 1985 (zijn eerste jaarvergadering) het bestuur in verlegenheid door te vragen naar de statuten en het reglement. Omdat er in 1996 geen rondvraag was geweest dacht de voorzitter dat Wim niet op de vergadering aanwezig was geweest. Maar Wim wist wel beter: hij had zich heilig voorgenomen tijdens deze vergadering zijn mond te houden! Wim was ook een aantal jaren lid van de kascommissie en dat heeft de penningmeester geweten. Met grote nauwkeurigheid werden de boeken doorgenomen en kritische vragen gesteld.

Namens het koor overhandigde de voorzitter de jubilaris het boek "Op de Adem van het Leven - Gedachten over het Onze Vader", geschreven door kardinaal Simonis.

DOCTOR HONORIS CAUSA

Wilhelmina Akkermans-van den Broek

in de feministische theologie, wegens baanbrekende inzet voor de vrouw naast de koorzanger, alsmede het door belangstelling in stand houden van de kerkmuziek in het dekenaat Helmond.

Na het ingebruik nemen van de leerstoel verleend deze eretitel naast het gebruik van de titel het houden van een inaugurale rede, het dragen van de bijbehorende versierselen binnen de parochie Helmond-Centrum en wel exacter bepaald in het Theo Driessen Instituut, met toestemming van de bevoegde kerkelijke overheid - de parochieherder van de St.-Jozefkerk - aan wie de versierselen in bewaring moeten worden toevertrouwd.

Gegeven te Rome, 22 november 1997,



*Adrianus, kardinaal Fantasta
Prefect van de congregatie voor de bescherming van het
leergezag.*