
Mededelingenblad van het Sint Jozefkoor

November 2017, jaargang 27, nummer 3

Naar de kapper dus

Beste koorleden,

Nog een kleine twee maanden en dan zal ons koor het 94^e jaar van haar bestaan ingaan. Op zich niets bijzonders hoor ik jullie denken. Maar toch; 2018 *wordt* bijzonder want zoals jullie ondertussen weten zullen we volgend jaar maar liefst vijf maal op de nationale TV te zien zijn. De laatste keer was dat begin jaren zeventig. Ik kan mij dat moment zelf nog wel herinneren als mannetje van een jaar of 11. Het is een mooie gelegenheid om ons als koor te presenteren en van het een kan het ander komen. Je weet maar nooit.

Ter voorbereiding van de uitzendingen heeft het bestuur het plan opgevat om één of meerdere middagen volkszang te organiseren. Dat biedt de kerkgangers de gelegenheid om de vaste gezangen te repeteren zodat op de zondag zelf volop meegezongen kan worden. We verwachten namelijk ook aanwezigheid van parochianen die normaliter niet de Hoogmis in de St. Jozefkerk bezoeken en onder hen zullen er zeker velen zijn voor wie het Gregoriaans totaal onbekend dan wel in de vergetelheid is geraakt. Daarnaast zullen we ook mogelijke belangstellenden van buiten de parochie actief

benaderen en de lokale pers aanschrijven teneinde zoveel mogelijk mensen bij de TV uitzendingen te betrekken.

Ondertussen heeft de productie van de CD ook een aanvang genomen. Naast de opnames zelf zal het eindresultaat ook een DVD bevatten met de presentatie van Jos over de geschiedenis en inhoud van het Vesperale, voorzien van een voice-over van Jos zelf. Voor de rest kan ik er nog niet meer van zeggen maar het zal beslist een aansprekend product worden waar we weer trots op mogen zijn.

Op het moment dat dit mededelingenblad verschijnt naderen we alweer het einde van het kerkelijk jaar c.q. het Ceciliafeest waarna we ons met de Adventstijd gaan voorbereiden op Kerstmis. Dit jaar een drukke 24 december met de 4^e zondag van de Advent en Kerstavond op dezelfde dag (!).

Rest mij jullie allen een fijn Ceciliafeest en een goede Adventstijd toe te wensen.

Hans van Saaze

Rooster Sint Jozefkoor november 2017 - februari 2018

- Za. 04-11 repetitie
Zo. 05-11 een-en-dertigste zondag door het jaar
Za. 11-11 repetitie
Zo. 12-11 twee-en-dertigste zondag door het jaar
Za. 18-11 repetitie
Zo. 19-11 drie-en-dertigste zondag door het jaar
afscheid van diaken P. de Vries; H.Mis om 10.30 uur
Za. 25-11 geen repetitie
Zo. 26-11 Christus, Koning Van Het Heelal; CECIALIAFEEST
- Za. 02-12 repetitie
Zo. 03-12 Eerste zondag van de Advent Jaar B
Za. 09-12 repetitie
Zo. 10-12 Tweede zondag van de Advent
Za. 16-12 repetitie
Zo. 17-12 Derde zondag van de Advent
Za. 23-12 repetitie
Zo. 24-12 vierde zondag van de Advent
- Zo. 24-12 Nachtmis van Kerstmis; 19.30 uur inzingen, 20.00 uur
carols en volkszang, 20.30 uur H.Mis.
- Ma. 25-12 Dagmis van Kerstmis
Za. 30-12 geen repetitie
Zo. 31-12 H. Familie
Za. 06-01 repetitie
Zo. 07-01 Openbaring Des Heren
Za. 13-01 repetitie
Zo. 14-01 Tweede zondag door het jaar B
Za. 20-01 repetitie
Zo. 21-01 Derde zondag door het jaar
Za. 27-01 geen repetitie

- Zo. 28-01 Vierde zondag door het jaar
- Za. 03-02 repetitie
- Zo. 04-02 Vijfde zondag door het jaar
- Za. 10-02 repetitie
- Zo. 11-02 Zesde zondag door het jaar
- Za. 17-02 repetitie
- Zo. 18-02 Eerste zondag van de veertigdagentijd

- Za. 24-02 waarschijnlijk repetitiemoment ochtend of middag met parochianen en anderen voor de vaste gezangen van de TV Mis. Eventueel toch repetitie om 18.30 uur.
- Zo. 25-02 TV mis om 10.30 uur. Tweede zondag van de veertigdagentijd.

Over de TV Missen

Hoe de planning zal zijn i.v.m. de TV Mis, zal pas later helemaal duidelijk gaan worden. We rekenen op ieders flexibiliteit en improvisatietalent. Omdat de mis live wordt uitgezonden, zijn we strikt gebonden aan tijd. Er wordt een strakke regie gevoerd en niets aan het toeval overgelaten. (De KRO/NOS is niet de NS!) Ruim van tevoren zijn we in de kerk aanwezig om de regie door te nemen. Alles verloopt voor ons zo normaal en vertrouwd mogelijk, maar mogelijk moeten we enige concessies doen aan bijvoorbeeld een lang graduale en tractusgezang of staan we al op onze plaats bij de introitus. De preek is in ieder geval gelimiteerd. Misschien valt de Attende net buiten de uitzending. Ik zal in ieder geval exact timen hoe lang onze zang duurt. Wij zullen op tijd weten wat ons precies te doen staat. We kunnen ons dan voorbereiden op een eigenlijk vrij normale zondagsviering op onze vertrouwde plek in onze eigen kerk.

De andere data van de TV-missen zijn:

- 8 apr Tweede zondag van Pasen
- 3 jun Sacramentsdag en tevens wereldkerkdag en zilveren priesterfeest. (alle koren)
- 22 jul Zestiende zondag door het jaar
- 9 sep Drie-en-twintigste zondag door het jaar
- 4 nov een-en-dertigste zondag (dan komt de bisschop en zal de Cantorije zingen)
- 9 dec Tweede zondag van de advent (jaar C).

We mogen het beschouwen als eervol om dát wat we al zo lang doen en nog steeds wekelijks ten gehore brengen aan een groter publiek kenbaar te maken: het zingen van het gregoriaans, ingebed in de eredienst.

Jos Leenen



Bericht van onze organist

Beste zangers,

Via deze weg wil ik iedereen heel hartelijk danken voor alle post die ik heb mogen ontvangen in Davos en thuis. Dat heb ik zeer gewaardeerd!

In Davos heb ik een goede tijd gehad: een topbehandeling op een toplocatie. Iedere kamer had bijvoorbeeld een eigen balkon met ligbed. Daar heb ik in het zonnetje heel wat uurtjes genoten van het prachtige uitzicht. Het eten was ontzettend lekker. Dagelijks was er een uitgebreid ontbijtbuffet waar je uit kon kiezen. Je moest wel vroeg uit de veren, want om 7.15 werd je in het restaurant al verwacht. Vanaf mijn tweede week daar mocht ik op mijn eigen kamer ontbijten: wel dezelfde uitgebreide keuze, maar op een stuk christelijker tijdstip. Zowel 's middags als 's avonds kon je kiezen uit twee luxe driegangen maaltijden.

Ik bleek er veel slechter aan toe te zijn dan ik zelf in de gaten had. Toen ik na twee weken nog nauwelijks opgeknapt was, is er rigoureuus ingegrepen. De medicijnen werden vanaf dat moment via een infuus gegeven en alle activiteiten werden van het rooster geschrapt (ik werd letterlijk aangelijnd...). Daarbij heb ik nog vijf weken extra zuurstof nodig gehad. De lucht op grote hoogte is een stuk schoner (prikkelarm), maar ook een stuk ijler. Gelukkig stond er een piano. Deze was gruwelijk vals, maar werd meteen in mijn eerste week daar gestemd. Daar heb ik dus heel wat uurtjes doorgebracht. Ook lezen heb ik veel gedaan.

Een van de medewerkers van het astmacentrum bleek koster te zijn in een van de kerken in Davos. Toen ik na ruim zeven weken eindelijk van het infuus af was, mocht ik daar op het orgel spelen. Qua klank was het niet te vergelijken met ons eigen mooie orgel, maar wij zijn dan ook ontzettend verwend hier in Helmond.

Helaas ben ik daar niet voldoende opgeknapt om terug alles te kunnen als voorheen. Het lijkt erop dat er nog iets anders meespeelt naast een lastige vorm van astma. Dat is ook de reden geweest dat ik na negen in plaats van twaalf weken terug naar Nederland ben gekomen. Vanaf Schiphol ben ik eerst naar het Franciscus Gasthuis in Rotterdam gebracht. Daar ben ik nog tien dagen opgenomen geweest voor verder onderzoek. Vervolgonderzoeken lopen nog steeds. Wat de uiteindelijke diagnose ook gaat zijn, de behandeling voor de komende tijd is hetzelfde: een nieuw ontwikkeld medicijn dat sinds mei van dit jaar beschikbaar is. Het zal nog enige tijd duren voordat het effect daarvan merkbaar gaat zijn. Voorlopig reis ik dus nog wekelijks op en neer naar Rotterdam en moet ik zuinig omgaan met de beschikbare energie. Ik hoop jullie snel weer te begeleiden tijdens de heerlijke zang in de Jozefkerk, maar wanneer dat zal zijn?

Annelies

Patroonheiligen

De heilige Wilhelmus is de patroonheilige van de Wimmen en andere daarvan afgeleide roepnamen zoals Willem, Willy en Will voor jongens, en Mien, Willemien en Willie voor meisjes. Meestal kregen zij deze roepnaam omdat hun vader of moeder, grootvader of grootmoeder, peetoom of peettante die naam hadden.

Als ouders of grootouders de heilige van hun trouwdag kiezen als patroonheilige van de familie en zij zelf een afgeleide naam hebben van de heilige Wilhelmus dan wordt het iets ingewikkelder en dan trekt de heilige van de trouwdag samen op met de heilige Wilhelmus. Hoe dan ook, in zo'n familie wemelt

het dan van de Wimmen en Mienen aangevuld met namen afgeleid van de heilige van de trouwdag, in het volgende geval de heilige Gerardus Majella.

(Rond 1900 trouwden op 16 oktober - feest van de Heilige Gerardus Majella - ene Wilhelmus (Willem) met ene Wilhelmina (Mina) en zij kozen de Heilige Gerardus als patroonheilige van de familie. Het waren godsvruchtige mensen. Vanaf hun trouwdag stond er in de woonkamer een beeldje van de heilige Gerardus Majella onder een glazen stolp. En bij dat beeld brandde dag en nacht alle jaren van hun huwelijk tot hun beider dood een lichtje. Bij hun sterven hielden zij datzelfde beeldje in de handen geklemd. Zij kregen 10 kinderen en vier van hen werden geroepen tot het priesterschap en kloosterleven: een werd priester-missionaris, een werd broeder (kok), een derde werd kloosterzuster (slotzuster) en de vierde werd ook kloosterzuster (verpleegkundige). De oudste zoon werd Gerard genoemd (Graard) en een volgende zoon Wim. Een dochter werd Mien genoemd en de overige zonen en dochters werden vernoemd naar hun peetoom of peettante. Die moesten tenslotte ook aan de beurt komen. Er kwamen 31 kleinkinderen: 5 ervan kregen de naam Wim en 5 de naam Mien. Na 50 jaar huwelijk werd de gouden bruiloft gevierd met een heilige mis, niet opgedragen door hun priesterzoon, want die zat in de missie, en ook zonder hun oudste dochter de slotzuster, die mocht immers het klooster niet verlaten. 's-Middags werd een lof gehouden in de Gerarduskerk in Brouwhuis. Het eten van deze feestdag werd klaargemaakt door hun zoon, de broeder-kok. De jongste dochter trouwde niet en verzorgde haar ouders tot aan hun dood. Alleen zijnde gaf zij te kennen ook naar het klooster te willen, en wel naar hetzelfde klooster als waar haar oudste zus was. Gezien haar leeftijd was zij er niet welkom. Uiteindelijk vond zij toch een bestemming die haar verdere leven inhoud en voldoening zou geven: zij werd huishoudster op een pastorie).

In de Latijns-Nederlandse uitgave van het volledige MISSALE ROMANUM (o.a. in gebruik in de jaren veertig van de vorige eeuw) lezen we op 25 juni, de feestdag van de heilige Wilhelmus, abt:

De heilige Wilhelmus (1085-1142) deed reeds in zijn jeugd afstand van zijn vele bezittingen. Op de Monte Vergine in Italië stichtte hij een klooster, dat de oorsprong werd van de orde der Benedictijnen-Eremieten. (Een heremiet is een religieuze man of vrouw die buiten de bewoonde wereld in afzondering leeft).

Als de naam benedictijnen valt is de belangstelling gewekt om verder te kijken.

Wilhelmus werd in 1085 te Verselli in Piemonte geboren. Als jongeman maakte hij, zo vertelt de legende, blootsvoets een pelgrimstocht van boetvaardigheid naar Jacobus van Compostella (Santiago de Compostella - Spanje). Hij wilde ook een pelgrimstocht naar het Heilig Land maken, maar daar kwam niets van waarna hij zich terug trok in de eenzaamheid van een kale berg. De legende vertelt dat hij daar een blinde man ontmoette die hem vroeg bij God een goed woordje te doen, zodat hij weer kon zien. Maar onze heilige zei hem dat we het lijden soms moeten ondergaan en aanvaarden. Daarop gaf hij hem zijn zegen en de blinde man was op slag genezen.

Uiteindelijk trok hij naar een afgelegen berg, de Vergine (Maagd), in de buurt van Napels. Daar kreeg hij metgezellen onder wie een zekere Albertus en de kring werd groter en er waren zelfs priesters bij. Zij leerden het Evangelie zo goed mogelijk na te leven, zoals de heilige Benedictus (480-547) dat in zijn regel voor monniken zo duidelijk voorschrijft. Zo ontstond er een klooster-nederzetting en was Wilhelmus geen kluisenaar meer. Hij stond aan het hoofd van een monnikengemeenschap aan de voet van Serra Cognati: de Benedictijnen-Heremieten.

Wim van Hugten

Programma Ceciliafeest

Beste vrienden van het St. Jozefkoor,

Zoals reeds aangekondigd vieren we op zondag 26 november het Ceciliafeest en wij (WAZ) hopen u dan ook allemaal te mogen ontmoeten.

Uiteraard begint de dag met een gezongen Heilige Mis waarna wij met z'n allen naar het Theo Driessen Instituut gaan voor de koffie met..... en een welkomstwoord van meneer de voorzitter.

Om 11.15 staat er een broodmaaltijd gemeld, waarna we om 12.45 vertrekken naar de St. Lambertuskerk voor een rondleiding o.l.v. dhr. Van Bussel. A.U.B. vervoer onder elkaar regelen.

LET OP!!! koopzondag en Sinterklaas (interne informatie) is thuis op het kasteel. Om ongeveer 15.00 gaan we weer terug naar het TDI.

Even bijkomen en onder het genot van een of misschien twee glaasjes drinken en enkele kleine hapjes wordt de middag voortgezet met een kleine quiz en het toppertje van de dag film. (Rome etc.)

17.30 een hapjesbuffet en nog een gezellige voortzetting van de namiddag.

Namens WAZ

Pierre van den Eijnden

(O ja, WAZ = werkgroep alternatieve zaken).



Verjaardagen

5 december	Pierre van den Eijnden
31 december	Jos Leenen
28 januari	Antoon Wijnen
10 februari	Antoon van der Burgt
21 februari	Hans van Saaze
21 maart	Wim Dor
24 maart	Wim van Hugten



Bestuur, dirigent en leden feliciteren jullie van harte en wensen jullie een fijne verjaardag toe!

UITNODIGING



**R.K. Lambertusparochie
Helmond**

Helmond, 21 oktober 2017

Graag nodigt het bestuur van de R.K. Parochie H. Lambertus in Helmond U uit voor het afscheid van

de eerwaarde heer diaken drs. P.C.G. de Vries

op zondag 19 november 2017.

Diaken De Vries is door bisschop Mgr. Dr. G. de Korte benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor zorg en welzijn van de pastorale beroepskrachten en tevens benoemingenadviseur in het bisdom van 's-Hertogenbosch en verlaat per 1 december onze parochie.

We zijn de goede God dankbaar voor de achttien jaren dat diaken De Vries in onze parochie werkzaam was.

10.30 uur Heilige Mis
St. Jozefkerk, Tolpost/Bakelsedijk
m.m.v. St. Jozefkoor, Cantorije
en het St. Catharinagilde

12.00 uur Receptie

Namens het parochiebestuur,

Pastoor drs. E.C. Seidel

Secretaris L. den Breejen