
mededelingenblad van het **SINT JOZEFKOOR**

JAARGANG 6 mei 1996

Redactie
Wim van Hugten
Anthony Verhofstad

In deze tijd van het jaar merk je het binnen het koor al: de vakantie is in aantocht. De VUT-ers, de VROM-ers of hoe ze tegenwoordig allemaal heten mogen, zijn er al een paar weken tussen uit. En voor de meeste anderen onder ons geldt dat zij uitzien naar een welverdiende zomervacantie. Er zijn of worden plannen gemaakt om, veelal in een vreemde omgeving, eens lekker iets anders te gaan doen, om zodoende de accu weer op te laden.

Aan alles merken we dat het op een eindje loopt. Even is er een periode waarin we het wat rustiger aan doen, om daarna met nieuwe energie de draad weer op te kunnen pakken. Toch moeten wij als koor deze gedachte nog even naar de achtergrond verdringen. Immers, er wordt van ons als St. Jozefkoor, na onze bijdrage aan de ledendag van de Vereniging voor Latijnse Liturgie, waarbij ook zeker de demonstratieles van onze sopranen en enkele leden van graad 2 niet onvermeld mag blijven, nog wat extra verwacht. (zaterdag 15 juni a.s. in Utrecht).

Voor wij dan daadwerkelijk de vacantie in de bol krijgen, zullen wij als koor dit seizoen met een **Presentatie-avond** afsluiten. Deze presentatie aan elkaar en aan onze achterban: ouders, partners, familie, vrienden en bekenden, zal plaatsvinden op zaterdag 22 juni a.s.

Daarom nodigt het bestuur iedereen van graad 1 en graad 2, de sopranen, de dames en de heren van het koor uit, deze avond om 18.30 uur in het **Theo Driessen Instituut** aanwezig te zijn. Ik weet dat op deze dag hoogstwaarschijnlijk het Nederlands voetbalelftal in de kwartfinale van het Europees kampioenschap zal staan, maar onze activiteit valt precies tussen de twee mogelijke wedstrijden in. Daarom hoop ik dus, net als de voorbije jaren, op een grote opkomst.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

- 18.30 uur presentatie graad 1 met/of aansluitend graad 2
- 19.00 uur presentatie sopranen, aansluitend het gehele koor
- 19.30 uur een drankje in de bar, waar tevens de evt. wedstrijd van het Nederlands elftal via de TV gevolgd kan worden.

Laten we met zijn allen proberen zoveel mogelijk belangstellenden mee te nemen.

Alvast een prettige vacantie toegewenst!

Theo Bastiaans,
voorzitter

Van de bestuurstafel:

Het ligt in de bedoeling om in 1997 weer een reis te organiseren naar Solesmes. Geplande datum van vertrek is woensdag 7 mei, een dag voor 's Heren Hemelvaart, en terugkomst op zondag 11 mei. De reis is bedoeld voor de volwassen leden en de op die data sopraanleden van ons koor. Houdt u dus de genoemde dagen vrij.

Utrecht op 15 juni 1996.

Op zaterdag 15 juni a.s. verlenen wij, volwassen leden en sopranen, medewerking aan een Eucharistieviering bij gelegenheid van de landelijke CRK dag te Utrecht. De viering is 's middags om drie uur in de Jaarbeurshal. We reizen per trein. Hoe laat we vertrekken en andere mededelingen in deze verneemt u zo spoedig mogelijk.

En dan nog dit:

Van verschillende parochianen is het verzoek gekomen om 's zondags na de Hoogmis stilte te betrachten tot we in de koffiekamer zijn aangekomen. Natuurlijk geven wij met z'n allen gehoor aan dit verzoek.

GRAAD 1 en 2

De laatste zangles van dit seizoen zal plaatsvinden op donderdag 13 juni.

Denk wel aan de presentatie-avond op zaterdag 22 juni. Jullie worden dan ook allemaal op tijd d.w.z. om 18.00 uur verwacht.

Breng je ouders, broertjes, zusjes, familieleden of andere bekenden mee!

ROOSTER DAMES en HEREN

- za 1 juni rep o.a. gezangen 15-6
zo 2 juni H. Drieëenheid 371 (all Benedictus)
greg missaal 422
za 8 juni rep o.a. gezangen 15-6
zo 9 juni H. Sacrament van het Lichaam en
Bloed van Christus 377 (all Caro
mea-Lauda Sion-off Sanctificavit)
greg missaal 432
za 15 juni Zingen voor C.R.K. in Utrecht
Wisselende gezangen Immaculati
Cordis B. Mariae Virginis. Nadere
berichten volgen.
's avonds geen repetitie.
zo 16 juni 10e zondag door het jaar (grad
Propitius) 9.00 uur repetitie.
za 22 juni presentatie-avond graad 1-2-sopra-
nen-dames en heren.
zo 23 juni 11e zondag d.h.j. (grad Protector)
9.00 u rep.
za 29 juni rep
zo 30 juni 12e zondag d.h.j. (grad Convértere)
za 6 juli rep
zo 7 juli 13e zondag d.h.j. (all Christus)

ROOSTER SOPRANEN

- za 1 juni rep
zo 2 juni H. Drieëenheid boekje feestdagen
8e mis
za 8 juni rep
zo 9 juni Sacramentsdag boekje feestdagen
8e mis
za 15 juni Zingen voor C.R.K. in Utrecht
boekje feestdagen 8e mis
's avonds geen repetitie.
zo 16 juni rep en mis boekje 1 door het jaar
za 22 juni presentatie-avond
zo 23 juni rep en mis boekje 1 door het jaar
za 29 juni rep
zo 30 juni rep en mis
za 6 juli laatste rep voor zomervakantie
zo 7 juli laatste mis voor zomervakantie

ONS EERSTE UITSTAPJE

Met een traan in mijn ogen (van ontroering!), denk ik terug aan de H. Mis in Maarsen. Het was de eerste keer dat ik met het koor op stap was. Zoals ik al gezegd heb, naar alle tevredenheid. Jos Bastiaans vloog vlot en goed over de weg en ik denk dat het goed is geweest om zo eens ergens anders te zingen. Binnenkort is er dan weer het zingen in Utrecht in de Jaarbeurs: daar zullen een paar duizend mensen aanwezig zijn.

Naast de wekelijkse Hoogmis in onze kerk denk ik dat het belangrijk is om je neus zo af en toe eens buiten die kerk te steken: mensen die het koor zo leren kennen praten daar over, en laten het weer aan anderen weten. Er mag best iets komen van algemene bekendheid in de zin van: "In Helmond is een kerkkoor waar men bijzondere zorg heeft voor de kerkmuziek". Zelfs in onze stad werkt het de laatste tijd een beetje zo: de grotere groep mensen die de laatste 2 maanden in de Hoogmis is laat zich niet alleen verklaren door de sluiting van de Bernadette-kerk. Er wordt weer iets meer over gesproken.

Zo hoop ik dat het motto van ons koor na de vakantie in tweevoudig opzicht mag luiden: "Laat eens van je horen", niet alleen muzikaal maar ook qua algehele uitstraling. Dat komt koor en parochie ten goede.

Tijdens de vakantie hoopt de pastor (en met hem enige reisschuwe parochianen) dat de vakantieuitval dit jaar zal meevallen, waarbij echter gezegd wil zijn dat ik eenieder hierbij een fijne vakantie toewens en gun.

Na de vakantie hoop ik een paar artikeltjes te schrijven over Dom Guéranger osb. stichter van

Solesmes en de Abdij van Solesmes, misschien
altijd nog eens nuttig...

Hartelijke groet en tot ziens in de kerk!

A.A.C. Smulders, pr.

Ontspanning



Hai di Hai,

Nu dat we Apenheul weer achter ons hebben gelaten, staat 't kamp alweer voor de deur. Vrijdag 28 juni gaan we met z'n allen naar Mariahout om daar 'n weekend lol, plezier en gein te beleven. Zoals jullie al weten, zullen we een playbackwedstrijd organiseren en ieder-
een moet voor 3 juni a.s. bij Leontain opgeven welk nummer hij/zij gaat pleebekken. Graag ook vermelden of je 't nummer op CD of cassette hebt. Niet vergeten hè!

Een andere activiteit is gepland voor zaterdag 29 juni. Dan zullen we samen met het Jongerenkoor Nederwetten en het kinderkoor van Nederwetten een mis zingen in... jazeker... Nederwetten. Iedereen moet dus bladmuziek meenemen. (toog is niet nodig).

Er komt uiteraard nog een brief met het adres, vertrektijd enz.

Tot ziens,
bye bye,
zwaai zwaai,

Leontain

OP BEZOEK BIJ DE APEN

Het koor had weer eens iets bedacht. We gingen naar APENHEUL. We vertrokken om 9.00 uur. Om ± kwart over 10 arriveerden we er. Toen we binnen waren liet de leiding ons alleen. We moesten om half een weer bij de bankjes komen om te lunchen. We gingen eerst door de bossen lopen, daar zagen we zwijnen.

We konden nog niet naar de apen, want de leiding had de kaartjes. Het was half een geworden en we gingen eten. Daarna kregen we de kaartjes om naar de apen te gaan. Toen we bij de poort voor de apen stonden kregen we aap-vrije-tassen. Op het eerst toen we binnen waren kon je vanuit verrekijkers naar gorilla's kijken. De gorilla's zaten op een eiland.

Toen we verder liepen zagen we voeder-apen. Die zaten gewoon los. Ze werden naar binnen gelokt door een oppasser. Op een gegeven moment waren ze allemaal weg. Toen kwam er een aap-vrije plek. Daar kon je eten. Je zag er ook schildpadden en karpers. Toen we verder liepen kwamen we nog heel veel apen tegen. Op het laatst kwamen we nog een nieuwsgierige aap tegen, want die keek in iedereen z'n zakken. Toen we weer naar huis gingen zijn we nog naar Mc. Donalds gegaan om iets te eten. Het was een hele leuke dag.

Doei! Groetjes, Esther

