
mededelingenblad van het **SINT JOZEFKOOR**

JAARGANG 11 no 5 september 2001

Redactie:
Wim van Hugten

't Is weer voorbij die mooie zomer

Voor sommigen zit de vakantie er weer op. Teruggekeerd van zee, een trektocht door de Ardennen, uit Frankrijk, Italië of waar dan ook; uitgerust en vol nieuwe energie pakt men de dagelijkse zaken weer op.

De sopranen zingen weer de vaste gezangen tijdens de H. Mis op zondag en daaraan is in ieder geval duidelijk te merken dat de (school) vakantie ten einde is.

Voor anderen is de komende maand juist de periode bij uitstek om er even tussen uit te trekken.

Heerst er dus nog een vakantiesfeer binnen het koor?

Als je het prachtige weer van de laatste weken en de daarbij passende korte broeken van de heren in ogenschouw neemt, is dat zeker zo.

Als je het programma van de komende twee maanden echter bekijkt, blijkt dat er door ons koor weer kei-hard gewerkt dient te worden en de vakantie eigenlijk voorbij is. Naast het gebruikelijke zingen van de Hoogmis iedere zondag, wordt al direct een hoop extra's van ons verwacht.

Bij navraag naar aanwezigheid van de koorleden, (sommige "najaars-vakantiegangers" hebben er zelfs rekening mee proberen te houden), hebben wij als bestuur op iedere uitnodiging om te willen komen zingen, positief kunnen reageren.

Als voorzitter ben ik daar*steeds uiteraard erg blij om, maar tegelijkertijd ben ik dan altijd benieuwd, en soms een beetje bang, of wij de door de jaren heen opgebouwde reputatie dan ook waar kunnen maken.

Het is niet niks waarvoor wij gevraagd zijn!

- 29 sept. (za.) Eucharistieviering t.g.v. 100e geboortedag van Theo Driessen, grondlegger van het St. Jozefkoor.
Aanvang: 11.00 uur St. Jozefkerk.
- 30 sept. (zo.) H. Mis, met aansluitend receptie, b.g.v. de diakenwijding, die gisteren plaatsvond, van dhr. Peter de Vries.
Aanvang: 10.30 uur St. Jozefkerk.
- 7 okt. (zo.) "In dialoog met"
Concert met organist Kees van Houten, in Boxtel.
Aanvang: 20.15 uur
- 20 okt. (za.) Voor de kloosterstichting Gräfintal.
H. Mis
Aanvang: 11.00 uur St. Jozefkerk.
Vespers
Aanvang: 16.00 uur St. Jozefkerk.
- 21 okt. (zo.) Vereniging voor Latijnse Liturgie.
H. Mis
Aanvang: 13.30 uur Kevelaer.

Rekenend op de medewerking van een ieder die heeft toegezegd op de geplande data beschikbaar te zijn, weet ik zeker dat dit moet lukken

Theo Bastiaans,
voorzitter.

“VAN DE BESTUURSTAFEL” 3

Het leven is een lach en een traan, ook het leven van een koor.
Soms zien wij meer de traan dan de lach, maar die is er ook hoor.

Je vraagt om een betere liturgische houding in de Kerk:
Een positieve reactie is het werk. Dank je wel koorleden.

Je klaagt je nood over het sluitend krijgen van je huishoudboek:
Een donateur tovert een bedrag uit zijn hoed. Dank je wel donateur.

Twee jeugdige koorleden “geven de pijp aan Maarten”:
Een ex koorlid wil het weer wagen. Van harte welkom, Petra.

De jeugd heeft een fantastisch kamp:
Vliegt er een kledingstuk in de brand. Dat komt wel goed, Wing-Yu.

Dan denk je waar moet het naar toe met de groep:
Heb je drie jubilarissen in de troep. Proficiat Yvonne, Theo en Jos.

Nee, het Bestuur staat te popelen voor de rest van het jaar:
Dat lees je in het artikel van de voorzitter hiervoor of hierna.

De Secretaris

OPBRENGST WIJNACTIE

Wij verkochten 962 flessen wijn, waarvan de netto-opbrengst
f. 1636,00 bedraagt.

ONZE JARIGEN

Onze jarigen in september en oktober zijn:

19 september Jos Bastiaans
19 september Theo Bastiaan
23 september Albert Scheepers
24 september Wing-Yu Poon

3 oktober Irene Haver
16 oktober Timo Suijs
24 oktober Wim Kobussen
26 oktober Sjef Strik

Bestuur, dirigenten en leden feliciteren u van harte en wensen u een fijne verjaardag toe.

ROOSTER

za 8 sep rep
zo 9 sep 23e zondag door het jaar
Graduale: Domine, refugium
za 15 sep rep
zo 16 sep Hoogfeest H. Lambertus
Introitus: Statuit blz. 445
Alleluia: Beatus blz. 511
Offertorium: Veritas blz. 483
Communio: Qui blz. 484
za 22 sep rep
zo 23 sep 25e zondag door het jaar
(vanwege uitstapje sopranen alleen heren)
Graduale: Quis sicut blz. 269
za 29 sep Viering 100^e geboortedag Theo Driesen
10.30 uur repetitie in de Sint Jozefkerk
11.00 uur H. Mis (speciaal boekje)
's avonds geen repetitie

- zo 30 sep Plechtige H. Mis waarin diaken P. de Vries
voor de eerste maal zal assisteren
10.00 uur repetitie
10.30 uur H. Mis
26^e zondag door het jaar
Graduale: Oculi
Motet: Ave verum, Elgar
Aansluitend receptie
- za 6 okt rep
- zo 7 okt 27^e zondag door het jaar
Graduale: Domine
Maria-motet
20.00 uur Dialoog: "Sint Jozefkoor in gesprek
met Kees van Houten" in Boxtel, 20.00 uur
18.30 uur repetitie (zie boekje)
- za 13 okt rep
- zo 14 okt 28^e zondag door het jaar
Alleluia: Qui timent
Maria-motet
- za 20 okt Gräfinthal-dag (alleen heren)
10.30 uur repetitie
11.00 uur H. Mis
15.30 uur repetitie
16.30 uur Vespers
rep
- zo 21 okt 29^e zondag door het jaar
Alleluia: Lauda
Maria-motet
's middags H. Mis in Kevelaer
- za 27 okt rep
- zo 28 okt 30^e zondag door het jaar
Alleluia: Lauda
Maria-motet
- do 1 nov Allerheiligen
18.45 repetitie
19.00 H. Mis
Alleluia: Venite

VIERING 100^E GEBOORTEDAG THEO DRIESSEN

Op zaterdag 29 september 2001 wordt de 100^e geboortedag van Theo Driessen gevierd. Ons koor verleent hieraan medewerking tijdens de H. Mis, bovendien leveren onze dames een bijdrage aan het muzikaal intermezzo.

Het wordt een ontmoetingsdag voor hen die zich op de een of andere wijze verbonden voelen met het werk van of de persoon Theo Driessen.

Het programma is als volgt:

- 11.00 - 12.30 Eucharistieviering in de Sint Jozefkerk;
- 12.45 - 13.30 Samenkomst in het Theo Driessen Instituut;
welkomstwoord en muzikaal intermezzo;
- 13.30 - 15.00 Lunch
- 15.00 - 16.00 Community singing o.l.v. Hans Kronenburg,
Don Henken, Jeroen Felix en Jan van Lieshout;
- 16.00 - 17.00 Gezamenlijk volksdansen o.l.v. Antony Heywood;
optreden Morrisdansgroep Helmond;
- 17.00 - 18.00 Gelegenheid tot bezoeken tentoonstelling Theo
Driessen.
- 18.00 - Afsluiting en borrel.

U wordt hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van deze voor ons allen zeer bijzondere dag. Uw partner is ook welkom.

DE GREGORIAANSE LITURGIE

De wortels van het Gregoriaans.

De zichtbare historie van het Gregoriaans begint met het monnikenwerk van de middeleeuwse scriptoria, waar de kloosterlingen met hun ganzenveer op perkament geduldig de oude teksten en neumen (over)schrijven. Natuurlijk worden daarbij fouten gemaakt en dat levert weer stof op voor latere onderzoekers naar de authenticiteit van deze handschriften.

De basis ontwikkeling vindt eeuwen daarvoor plaats. Daar liggen de wortels van een zangkunst waarin kunst en gebed innig verbonden zijn; ja zodanig verstrengeld zijn, zegt Dom Gajard, "dat men beide niet kan scheiden. Het is onmogelijk goed te zingen zonder te bidden, zoals het onmogelijk is goed te bidden zonder tevens goed te zingen". Die eerste zangkunst is eeuwen lang mondeling overgedragen.

Het is vooral dank zij het werk van de Benedictijnen van Solesmes (Dom Jausions, Dom Pothier en Dom Mocquereau), die na het verval van het gregoriaans, door bestudering van de oude handschriften de melodische opbouw hebben gereconstrueerd, en in een praktische notatiemethode weergegeven, waardoor wij nu Gregoriaans kunnen zingen. Een immens werk dat om een diep respect vraagt. Door verdere bestudering van die handschriften en latere handschriftvergelijkingen met behulp van de computer, zullen in de toekomst ongetwijfeld verbeteringen aan te brengen zijn in het monnikenwerk van Solesmes.

De minder zichtbare historie van het Gregoriaans ligt in de Joodse muziek die beïnvloed geweest is door de oud-Syrische muziek als in de bloeiperiode tussen beide rijken (Syrië en Palestina) zich een druk handelsverkeer ontwikkelt, gepaard met een uitwisseling van culturele belangen (1000-750).

In Palestina neemt aan de liturgische zang ook het volk deel door middel van korte keerverzen of antwoorden. Een belangrijk deel van de godsdienstige gezangen vormen de Bijbellezingen,

die op een bepaalde recitatief-melodie, vaak rijk versierd (afhankelijk van de muzikale begaafdheid van de improviserende priester), worden voorgedragen en gevolgd door een responsoriezang. Men geeft deze gezangen mondeling door. Men tekent niets op.

Het jonge Christendom neemt een deel van de muzikale traditie uit het Jodendom over, maar kan zich natuurlijk niet onttrekken aan de haar omringende muziekculturen, vooral niet omdat alles zich nog in een groeifase bevindt. Door de gelijkberechtiging van de Joden Christenen met de Niet Joden Christenen (in het jaar 49) begint de Joodse invloed te verminderen en breiden inheemse muziekculturen van niet Joodse landen (waaronder Griekenland) hun invloed uit, te beginnen op de eenvoudige gebedszangen, later gevolgd door de kunstzinnige Synagoge gezangen.

Zo komen een drietal typische oosterse elementen: diatoniek (natuurlijke toonladder), het modaliteitsbeginsel (toonladder op elke toon van de natuurlijke toonladder) plus het aanbrengen van versieringen (melismen) aan het einde van een zin of zinsdeel uit de algemeen Oosterse muziek traditie in het Gregoriaans terecht. De vondst van een papyrusstrook bij opgravingen in Griekenland heeft aan deze kennis belangrijk bijgedragen. Over de genoemde kenmerken meer in volgende nummers.

Ons eerste tentenkamp

Hier volgt een uitgebreid verslag van het kamp van vrijdag 29 juni t/m dinsdag 3 juli. Het is geschreven door alle deelnemers.

Dag 1: Fietstocht naar de Fuut en tenten opzetten

Om 12 uur werden we helemaal bepakt en bezakt voor het TDI verwacht. Daar hielpen we allemaal mee om de bus in te laden. Onder het gezwaai van veel ouders verlieten we Helmond op weg naar de Fuut in Leende. We kregen van de leiding een kralenketting. Aan die ketting zaten kralen in verschillende kleuren en daarmee moesten we de weg vinden. Dat was aardig gelukt. Toen de ketting op was, waren we pas op de helft van de tocht en gingen we lunchen. Daarna reden we weer verder onder leiding van Eef, die we met z'n allen hadden gebombardeerd tot kaartlezer. En ook al reden we niet precies de aangegeven route, toch waren we er eerder dan gepland. Dat lijkt op zich een voordeel, maar onze bagage en de tenten waren er nog niet, dus moesten we wachten tot alles er was. Dus wij maar wachten en wachten en wachten en wachten en ja hoor daar waren ze. Toen moesten we dus nog alles uit laden en opzetten. In het begin kwam alles een beetje moeizaam op gang, maar later ging het helemaal perfect. We hebben sinds deze dag alleen allemaal een hekel aan ... BRANDNETELS.

Toen alle tenten stonden en ingeruimd waren, was het inmiddels al half acht en vond de leiding dat de kinderen (en de leiding natuurlijk) wel wat friet verdiend hadden. We gingen dus met z'n allen op de fiets, want we hadden nog niet genoeg gefietst, naar de friettent in Leende.

Avond 1: Boswandeling

Nadat we nog even op de camping waren geweest, gingen we met twee groepen het bos in. De ene groep kreeg een kaart en een gsm waarop ze gebeld konden worden en de andere groep een gsm, waarmee ze 10 keer 1 minuut mochten bellen. We moesten elkaar zo proberen te vinden.

We hebben elkaar in totaal 8 keer gebeld en we hebben elkaar gevonden, maar met behulp van Lt en Sil. Dat was jammer, want eigenlijk waren we net op een goed spoor. We zijn heelhuids teruggegaan naar de camping, via paden, ruiterspaden, fietspad en zelfs dwars door het bos heen.

Je leert wel dat de maan in de gaten houden heel belangrijk is. Ook moe je goed weten wat je in die ene minuut wil of moet vragen. De eerste twee gesprekken waren eigenlijk zinloos, omdat er te vroeg werd gebeld.

Het was een leuke opdracht met enge vogels.

Dag 2: Zoek de buit

We werden wakker gemaakt rond 8 uur. Maar daarvoor waren er al een paar eerder wakker vol enthousiasme.

Voor het ontbijt kwam Sin-Yu te laat, dus 10 strafpunten voor haar. Na het ontbijt gingen we aanwijzingen zoeken rond het meer. Toen deze waren ontcijferd, gingen we op weg naar de Achelse kluis.

Onderweg moesten we schuilen voor een flinke regenbui. Er waren 5 personele op de fiets en 5 op skates. Van de leiding gingen er 2 op de fiets en 2 op skates. Daar aangekomen, kregen we "de buit". Dit bestond uit chocolade en een pakje drinken. Toen moesten we weer terug.

Toen we op de camping aankwamen, zagen we dat alle tenten nog stonden en alles zag er goed uit, behalve de grote tent. Daar zat een hele grote zak met water in. Toen Sil deze eruit probeerde de duwen, sloeg het doek over de palen en klotste al het water in de tent. Hierbij werden Lt en Sil lekker nat. Even later hoorden we Lt om hulp roepen en toen bleek dat er ook water drupte op zijn bed. In de tent van de leiding zat namelijk ook een zak. Toen begon het nog even te regenen en moest de regenploeg (Timo, Emiel, Lt en Sil, maar die stond onder de douche) nog even alles controleren. Gelukkig was het snel droog en toen kregen we de opdracht zelf ons eten te bereiden.

We moesten soep maken, iets met rijst of pasta en een toetje. Dus gingen we op weg naar de winkel en gingen we daarna iets lekkers koken. De groep van Teresia, Timo, Miranda en Regina had de meeste punten.

Avond 2: Harry Potter spel

's Avonds gingen we een spel doen. Het spel was gebaseerd op het boek van Harry Potter. het heette dan ook het Harry Potter spel. Je moest een bezemsteel maken. Het Groene Mannetje (Timo) was al eerste klaar. Toen gingen we een spel met waterballonnetjes doen. Daarna moesten we spullen zoeken (een mantel, een toverstaf en een spreuk). Toen gingen we naar het Verboden bos. Toen bleek Emiel eigenlijk Voldemort (de vijand van Harry Potter) te zijn. Hij liep weg en we moesten hem zoeken. Toen we hem gevonden hadden, had hij een briefje van Voldemort. Het Groene Mannetje maakte hem beter. Daarna moesten we terug naar de camping. Eerste liepen we verkeerd, maar dat kwam toch nog goed.

Dit was het einde van een lange, vermoeiende dag.

Dag 3: Starmaker

We mochten op zondag heerlijk, lekker uitslapen. We dachten: "hè, hè, eindelijk niet meer op zondag zingen", maar wat deden we?! Zingen voor Janny, de campingbeheerster, want zij werd Sarah. Het koortje (zo noemde ze ons) moest dus effe zingen. We zongen toen "For the longest time".

Kitty en Vivi kwamen ook nog even langs en we oefenden even voor ons optreden voor Janny. Het zingen voor Janny ging perfect en Janny vond het zo mooi, dat ze dat nooit meer zou vergeten. We kregen daarvoor heerlijke kinderchampagne en een groot stuk appeltaart. We zaten zo vol, dat we de lunch oversloegen en groep 2 was blij, want zo kwamen zij mooi onder de afwas uit. Maar wat kreeg groep 2 's avonds te horen: ze moesten toch nog afwassen, voor straf, terwijl zij er niks aan konden doen, dat was flauw, maar ja...

En toen deden we Starmaker. We werden in drie groepen verdeeld:

1. Eefje, Suzanne, Sin-Yu en Marjolein
2. Emiel, Wing-Yu en Irene
3. Teresia, Timo, Regina en Miranda

Elke groep kreeg een bandje met daarop drie liedjes, waaruit zij er één moesten kiezen en daar een liedje en dansje op maken. Alle groepen zochten een plekje in het bos of op de camping en gingen aan de slag. Iedere groep had een eigen manager. Ook moest elke groep een roddelblad maken over een andere groep.

Yvonne kwam nog effe met haar Big-family mee barbecuen. He was gezellig en onze buikjes waren lekker vol. Yvonne en family bedankt voor alle lekkere dingen en voor de gezelligheid.

Na het eten moesten alle groepen laten zien wat ze die dag geoefend hadden. Groep 1 'SMES' deden cabaret. Groep 2 'WIE' deden een lied op het nummer Champions van Queen en groep 3 'OOI' hadden de melodie van Damn I think I love you van Starmaker. Alle drie de groepen waren even goed, de ene groep was beter met de kostuums, de andere met de tekst enz. Daarna moest Yvonne met haar big family naar huis, maar haar zoontje Roel vond het hier zo gezellig, dat hij bij ons wilde blijven. Maar na een paar rondjes rennen, werd Roel boos en toen gingen ze weg.

Avond 3: stratego en kampvuur met ingewikkelde spelletjes

Toen Yvonne weg was, was het nog licht en trokken we weer de bossen in. We gingen stratego spelen. Toen we klaar waren, was het donker en we verdwaalden in het bos. Maar de weg hebben we gelukkig snel weer gevonden. Irene voelde zich niet zo lekker en ging meteen slapen. Onze grote jongen Timo ook.

We hebben toen een kampvuur gemaakt in de barbecue en we hebben Black Magic, Rapoeltje, Open of gekruisd en nog veel meer spelletjes gedaan. Ondertussen konden we luisteren naar het gesnurk van Timo. Toen was het tijd om allemaal te gaan slapen zzz...zzz...zzz (dit gesnurk komt van Timo en Marjolein).

Dag 4: Starmaker op het wáter

Maandagochtend moesten we de roddelkrant afmaken. 's Middags gingen we een spel doen. Het spel ging als volgt: Er waren sterren, bodyguards, managers, fotografen en journalisten. Bodyguards en managers beschermden de sterren. De fotografen en de journalisten wilden de sterren interviewen. De sterren moesten de journalisten en de fotografen ontkomen. De sterren, bodyguards en managers hadden gewonnen. Daarna gingen we iets eten op de boot. Daarna zwemmen in het meer.

Na het spel kregen we weer de opdracht om zelf te koken. Deze keer moest het iets zijn met vlees, aardappels en groente en natuurlijk soep en een toetje. De leiding wil iedereen een dik verdiend compliment geven voor het heerlijke eten en vooral voor de verschillende verse gerechten.

Avond 4: Stratego, smokkelspel en een kampvuur

Na de afwas, moest elke groep hun roddelkrant presenteren. We hebben met z'n allen veel gelachen.

Daarna gingen we in het bos stratego spelen en toen het donker was het smokkelspel.

Toen we weer terug waren, zonder te verdwalen, gingen we weer een kampvuur maken. We speelden nog eens dezelfde spelletjes als gisteren, want Regina snapte er helemaal niets van en Miranda ook niet.

Dag 5: opruimen en terugfietsen

Dinsdagochtend, konden we niet zo lang uitslapen, want we moesten opruimen. De laatste groep was aan de beurt om boodschappen te doen voor het ontbijt en ondertussen pakten we onze eigen spullen vast in. Na het eten ging Leontain Emiel vast wegbrengen, want die moest werken. Wij verdeelden samen de taken en gingen hard aan het werk. Toen Leontain terugkwam, was alles opgeruimd en lagen we lekker in de zon uit te rusten. Na een tijdje kwam Sjef weer met z'n bus en hebben we alle spullen ingeladen.

Toen kon de terugreis beginnen. De eerste pauze was er al na vijf minuten, want toen kwamen we bij de friettent in Leende en kregen we allemaal een ijsje. Toen begon de echte terugreis. Onderweg stond Leontain ons nog een keer op te wachten met wat drinken en snoep. Toen we weer verder gingen, begonnen er een paar te klagen dat ze nog geen eten hadden gehad. Wat zij niet wisten, was dat de leiding nog een verrassing had, we gingen namelijk nog pannenkoeken eten in Lierop. Dit was erg gezellig en een leuk einde. Toen we een half uur later bij het TDI kwamen, stonden de ouders ons weer op te wachten en ging iedereen, na het uitruimen van de bus, lekker naar huis. Zo kwam er echt een einde aan het kei gave kamp.

De leiding wil alle kinderen bedanken voor hun gezelligheid en tot volgend jaar.

Uitstapje naar een pretpark

Het uitstapje vindt nu definitief plaats op zondag 23 september en we gaan naar ...

We vertrekken om 8.15 uur bij het TDI en wij brengen jullie 's avonds rond 20.00 uur weer thuis.

Denk nog aan het lunchpakket en evt. regenkleding.

Tot dan!