

---

# mededelingenblad van het **SINT JOZEFKoor**

---

JAARGANG 2 no 4 juli 1992 Redactie:

Wim van Hugten  
Anthony Verhofstad

Voor sommigen zit de vakantie er al op, anderen zitten er nog middenin. Toch een mededelingenblad omdat er een paar belangrijke zaken te gebeuren staan. Laat het blad ondanks vakantiegevoelens zeker nu niet ongelezen. Anders mis je wat.

## HEREN en SOPRANEN

Op zaterdag 5 september vieren Toon en Nelly van Veghel hun 25-jarig huwelijksfeest. De H. Mis is om 15.00 uur in de St. Jozefkerk. We zingen de Missa Brevis van Gabrieli en een Maria-motet. Om 14.00 uur hebben we eerst een zeer noodzakelijke repetitie. We zingen in togen. Mogen we voor deze speciale gelegenheid op ieders aanwezigheid rekenen?

's Avonds is er voor de heren de eerste repetitie van het nieuwe seizoen. De sopranen hebben hun eerste repetitie op za. 19 sept. om 18.00 uur in het T.D.I.

## VEEL BELANGSTELLING VOOR PRESENTATIE-AVOND

Op 20 juni 1992 vond, ter afsluiting van het seizoen 1991/1992, een presentatie-avond plaats in het TDI, met de bedoeling de contacten met onze achterban te verstevigen. Dat zulk een gebeurtenis in een behoefte voorziet bleek uit de grote belangstelling die er was en de aandacht waarmee de verschillende presentaties gevolgd werden.

Uit de presentatie die Ger Koppenens met (allerkleinsten (graad 1) hield, bleek eens te meer wat er in een jaar tijd te bereiken is. Op speelse wijze worden muziek en ritme aangeleerd met een voor velen verrassend resultaat, zoals uit de reacties van de aanwezigen bleek. Intussen demonstreerden enkele leerlingen van graad 2 onder leiding van Theo Bastiaans in de Sjef Strik-Zaal hun kunnen op een al wat hoger niveau.

Na de leerlingen van Graad 1 en 2 was de beurt aan de sopranen en het herenchoor. Zij brachten een aantal werken ten gehore waarna de presentatie besloten werd met samenzang door alle groeperingen waarbij ook de toehoorders in de zaal betrokken werden.

Ter afsluiting van de presentatie-avond, die gezien het welslagen ervan waardig is een traditie te worden, was er nog een gezellig samenzijn in de foyer van het TDI.

---

Graad 1



Graad 2



---

Voor graad 1 en 2 beginnen we weer met de lessen op donderdag 17 september om 16.45 u in het TDI.

---

Ontspanning



---

VERSLAG KAMP SOPRANEN

van Maud

Het kamp

We gingen 17 juli met het hele koor op kamp, behalve de mannen en Pieter. We vertrokken om vijf uur. We kwamen rond 6 uur aan. We keken rond, er was een koeienstal, daar sliepen we, wel jongens en meisjes apart.

Rond half acht gingen we eten. Na het eten maakten we een wandeling. Daarna gingen we naar bed. Meneer Lenen vertelde nog drie verhalen. Toen moesten we slapen.

's Morgens wakte meneer Lenen ons met een soort toeter. Toen iedereen buiten stond zongen we het Wilhelmus. Daarna gingen we wandelen. Na de wandeling gingen we ontbijten.

Na het ontbijt maakten we vliegers. Toen iedereen zijn vlieger af had gingen we ze oplat. De meesten deden het goed. Na het vliegeren gingen we eten. Na het eten maakten we weer vliegers. Je kon kiezen uit verschillende modellen.



's Avonds vliegerden we nog even. Toen we terug waren hadden we een barbeque. Het was lekker. Na de barbeque deden we een bosspel. Er waren vijf kinderen een dier, de rest moest groepjes maken. Wie het eerst alle dieren op volgorde gevonden had, was de winnaar. Na het spel gingen we naar bed.

's Morgens, iets over acht, zei Cora: "Meneer Lenen is te laat. Hij zou ons om acht uur wakken." Rond half negen kwam meneer Lenen ons wakken. Er werd weer een wandeling gemaakt. Daarna gingen we eten. Na het eten maakten we de vliegers verder af. Daarna lieten we ze op b de Drunense Duinen. Meneer Lenen liet de ton op. Na een uurtje moesten we de vliegers op halen, want we gingen nog zwemmen.

's Avonds aten we friet. Daarna gingen we weer naar huis. Het was een fijn kamp.

Maud Brugmans

## GRAAD 1 en 2 en SOPRANEN

Zoals beloofd openen we het nieuwe seizoen met een werkweekend. Op 12 en 13 september hebben we nl. ons eerste St. Jozefkamp voor alle kinderen in een blokhuut in Lierop.

Zo'n weekend belooft een fijne gebeurtenis te worden, met samen zingen, samen eten, samen spelen, samen dansen, samen de natuur i trekken, samen overnachten in een blokhuut. We hopen dan ook dat iedereen mee gaat. In het programma wordt rekening gehouden met het feit, dat er kleintjes en groten zijn. Er is voldoende leiding en dus opvang voor diegenen die misschien voor het eerst zonder hun ouders weg gaan. Er zal serieus op toegezien worden, dat iedereen voldoende nachtrust krijgt. Slapen is slapen. 's Maandags wacht de school weer.

De kosten voor het weekend bedragen f 12,50 per kind. (Voor het tweede kind uit een gezin f 7,50 en voor het derde f 5.00.

## Aanmelding en betaling

Omdat de kans bestaat, dat vanwege de vakantie vergeten wordt om aan te melden voor het weekend, worden alle ouders in het begin van de eerste schoolweek (7-8 sept.) opgebeld, zodat we daarna definitief weten hoeveel deelnemers we hebben.

U, als ouder, kunt dan meteen doorgeven of er bijzonderheden zijn waarvan wij op de hoogte moeten zijn.. (medicijnen, dieet, er 's nachts even uit moeten etc.)

De betaling kan geregeld worden meteen bij aankomst bij de blokhut.

Vervoer: Ouders dienen zelf voor vervoer te zorgen (brengen en ophalen)

Route: Vanaf Helmond in Lierop komend onder het viaduct door - 1e weg rechts-even buiten Lierop zandpad rechts (=Piet Cortooms-wegske)

Zakgeld en snoep zijn niet nodig.

Wel dient er voor een lunchpakketje gezorgd te worden voor zaterdag om 12 uur.

Dure spullen, zoals horloges en fototoestellen gaan op eigen verantwoording mee.

### Bagage:

Muziekinstrument (o.a. bolkfluit, klarinet, viool, cello, dwarsfluit etc. i.v.m. samen musiceren)

luchtpakket

luchtbed (ev. pomp)

slaapzak (ev. kussen)

nachtkleding

ondergoed

sokken

zakdoeken

trui

lange en korte broek



toiletspullen (zeep, kam, washandje,  
tandenborstel, tandpasta)  
theedoek  
handdoek  
regenkleiding

Programma (voorlopige opzet; Begin- en eindtijd  
staan vast)

Zaterdag 12 september:

- 10.00 u aankomst blokhut (betaling, verzamelen  
spullen)  
10.15 u ouders vertrekken - hijsen van de  
vlag - opening weekend - afspraken  
10.30 u groepsindeling - sport/spel  
11.15 u volksdans  
12.00 u lunch  
13.00 u wandeling - speurtocht - smokkelspel  
en/of dierengeluidenspel in bos en op  
de hei  
16.30 u zingen gezamenlijk/orkest  
17.15 u morrisdansen voor de jongens;  
dans/sport/spel voor meisjes  
18.00 u maaltijd  
19.00 u zingen per groep/orkest  
20.00 u volksdans  
20.30 u slaapplaatsen in orde maken  
21.00 u graad 1 en 2 voorlezen - stilte;  
wandeling sopranen  
21.30 u sopranen - voorlezen - stilte

Zondag 13 september:

- 7.00 u reveille (zo vroeg al!)  
7.30 u ontbijt  
8.30 u vertrek naar St. Jozefkerk  
8.45 u zingen in de kerk  
9.30 u bijwonen H. Mis  
10.30 u terug naar blokhut  
11.00 u volksdans - morrisdansen - sport/spel  
13.00 u eten  
14.00 u de puntjes op de i zetten; opruimen,  
eventueel sport/spel  
16.00 u aankomst ouders; elkaar laten zien en  
horen wat we gedaan hebben  
16.30 u naar huis

VERJAARDAGEN in juli, augustus en september 1992

Graad 1

Pepijn Gooiker	3 juli
Jeroen Leenen	16 juli
Esther Kivits	27 september

Graad 2

Jennifer Voogdt	1 augustus
Carola Ensche	12 augustus

Sopranen

Twan van de Laar	2 augustus
Caroline van Lieshout	8 augustus
Cora Bastiaans	14 augustus
Diane Bastiaans	14 augustus
Annemieke van Mierlo	24 augustus
Agnes van de Laar	26 augustus
Pieter van Mierlo	24 september
Thijs van Mierlo	24 september

