
mededelingenblad van het SINT JOZEFKOOR

JAARGANG 5 no 5 september 1995

Redactie
Wim van Hugten
Anthony Verhofstad

Een opdracht voor de toekomst

In het mededelingenblad van juni 1994 schreef ik in mijn openingsstukje dat wij het 70-jarig jubileum niet zomaar stilletjes aan ons voorbij mochten laten gaan. En inderdaad, nu ruim een jaar verder, kunnen wij constateren dat we er iets moois van hebben proberen te maken. Of dat ook daadwerkelijk is gelukt, laat ik ter beoordeling aan ieder zelf over, maar de ontplooiden activiteiten logen er in ieder geval niet om.

- * Op indrukwekkende wijze werd het jubileumjaar middels een, door zo'n 100 nog actieve zangers, Gregoriaans gezongen H. Mis geopend.
- * Het kerstconcert tesamen met de Rimbo-band werd, vooral ook dankzij de medewerking van de Rimbo-band, door velen als iets verrijkends ervaren.

- * Het mogen opluisteren van de eerste opgedragen H. Mis van Fr. Hoogenelst in Dieren, beschouwde menigeen als een grote eer en paste prima in de viering van ons jubileum als kerkkoor. Het "Cantate Domino" (zingt voor de Heer) wat wij al zovele jaren doen, was hier wel op een zeer bijzondere wijze van toepassing.
- * Hoewel anders van karakter dan al het voorgaande, mag ook het uitstapje op zaterdag 17 juni jl. hier niet onvermeld blijven. De meesten hebben er, van wat ik zag, van genoten.

Maar het slot van ons jubileumjaar mag er ook zijn. Afsluitend vindt er op zondag 1 oktober a.s. weer net zo'n eucharistieviering plaats als bij de opening. En als klapstuk, 's middags om 15.00 uur, de uitvoering van de musical MIRKA door de jeugdleden van ons koor in het Speelhuis.

Dan is dit jubileumjaar echt voorbij. Een jaar waarin bij vele oudere koorleden wellicht dikwijls gedacht is aan meester Driessen, de grondlegger van de St. Jozefzanger-tjes, waar wij allen eens ooit zijn begonnen. Het is de verdienste van Theo Driessen geweest dat hij inzag dat de muzikale vorming geen doel op zich was, maar een bijdrage in een harmonische opvoeding. Bij velen onder ons heeft dit veelal geleid tot een rijkere en diepere levensinhoud. Persoonlijk denk ik nog vaak aan de woorden die Theo Driessen eens gezegd heeft:

"De mens is het grootste,
als hij eer brengt aan God"

Hopelijk zijn wij als St. Jozefkoor in staat deze visie ook in de toekomst nog vele jaren gestalte te geven.

Laat dit een opdracht voor ons zijn!

Theo Bastiaans,
voorzitter

ROOSTER DAMES en HEREN

- za 30 sep Dames rep om 18.00 u met sopranen
IXe mis
18.30 u met gastzangers
19.00-20.00 u heren
- zo 1 okt 8.45 u rep met gastzangers
26e zondag d.h.j. grad + all
(geen toog)
15.00 u Musical in Speelhuis
- za 7 okt rep (sopranen op kamp)
- zo 8 okt 27e zondag d.h.j. (grad)
- za 14 okt rep
- zo 15 okt 28e zondag d.h.j. (all.)
Maria-motet
- za 21 okt rep
- zo 22 okt 29e zondag d.h.j. (all.)
Maria-motet
- za 28 okt Mis bij gelegenheid van huwelijksju-
bileum van Dhr. en mevr. van Osch in
de H. Gerarduskerk in Walsberg te
Deurne. Inzingen 12.15 u
Mis 13.00 u
18.30 u rep
- zo 29 okt 30e zondag d.h.j. (all.) Maria-motet
- Woensdag 1 november Allerheiligen
18.45 u inzingen, 19.00 u Mis

- za 4 nov rep
 zo 5 nov 31e zondag d.h.j. (grad)
 za 11 nov Jongerendag van de Vereniging voor
 Latijnse Liturgie
 10.00 u inzingen
 10.30 u integraal Latijnse H. Mis
 (feest van St. Martinus van Tours)
 introitus Statuit 445
 all. Beatus vir 621
 off. veritas 483
 comm. Beatus 491
 slotlied Christus Vincit Liber Can-
 tualis 77
 16.00 u vespers
 's avonds geen rep meer in TDI.
 zo 12 nov 32e zondag d.h.j. (all.)
 za 18 nov rep
 zo 19 nov 33e zondag d.h.j. (all)
 Afscheid pastor L. van der Klaauw
 za 25 nov rep
 zo 26 nov Christus Koning (all)
 za 2 dec rep
 zo 3 dec Tempus Adventus I Jaar A! (all)
 za 9 dec rep
 zo 10 dec Tempus Adventus II (all)
 za 16 dec rep
 zo 17 dec Tempus Adventus III (all)
 za 23 dec rep
 zo 24 dec Tempus Adventus IV (all)
 ('s avonds Nachtmis)

Graad 1 en 2

De zanglessen beginnen weer op donderdag 5 oktober om 16.30 uur in het Theo Driessen Instituut. In de herfstvakantie is er op donderdag 19 oktober géén zangles.

ROOSTER SOPRANEN

- za 30 sep 18.00 u rep IXe mis
18.30 u met gastzangers tot 19.00 u
zo 1 okt 8.45 u inzingen (geen toog)
26e zondag d.h.j. grad + all
(geen toog)
za 7 okt en zo 8 okt kamp sopranen
za 14 okt rep
zo 15 okt rep en mis Maria-motet
za 21 okt rep
zo 22 okt rep en mis " "
za 28 okt Mis bij gelegenheid van huwelijksju-
bileum van Dhr. en mevr. van Osch in
de H. Gerarduskerk in Walsberg te
Deurne. Inzingen 12.15 u.
Mis 13.00 u (beeldje St Jozef)
18.30 u rep
zo 29 okt rep en mis Maria-motet

Woensdag 1 november Allerheiligen
18.30 u inzingen, 19.00 u Mis

- za 4 nov rep
zo 5 nov rep en mis
za 11 nov Jongeredag van de Vereniging voor
Latijnse Liturgie
10.00 u inzingen
10.30 u H. Mis
's avonds geen rep
zo 12 nov rep en mis
za 18 nov rep
zo 19 nov rep en mis
Afscheid pastor L. van der Klaauw
za 25 nov rep
zo 26 nov Christus Koning rep en mis
za 2 dec rep
zo 3 dec 1e zondag advent Rorate
za 9 dec rep
zo 10 dec 2e zondag advent "
za 16 dec rep
zo 17 dec 3e zondag advent "
za 23 dec rep
zo 24 dec 4e zondag advent "
('s avonds Nachtmis)

JUBILEUM VAN HET ST. JOZEFKOOR

"Na verloop van zeven sabbatjaren, zevenmaal zeven jaar, tezamen negenenveertig jaar, moet gij op de dag van verzoening, de tiende van de zevende maand, luid de bazuin laten klinken. In heel uw land moet gij de bazuin laten schallen. Dat vijftigste jaar moet een heilig jaar voor U zijn." Leviticus 25, 8-10a.

Ons woord "jubileum" heeft met deze tekst uit de bijbel te maken.

Zoals in Leviticus 7 maal 7 jaren voor een speciaal jaar hebben gezorgd, zo zorgden bij ons 10 maal 7 jaren voor een bijzonder jaar. Eigenlijk gaat heel hoofdstuk 25 van Leviticus over dit zgn. jobeljaar. Er komen nogal wat voorschriften bij kijken: Slaven moeten vrijgelaten worden, relaties hersteld en schulden moeten worden kwijtgescholden. Het jobeljaar is een jaar om weer orde op zaken te stellen.

Nog even, en het St. Jozefkoor heeft er zijn jubileumjaar weer opzitten. Jammer, want het gaf zo'n speciaal idee: "Ons St. Jozefkoor viert dit jaar haar jubileum!" Van de verschillende activiteiten heeft iedereen extra plezier gehad en we kijken allemaal vol verwachting uit naar de musical...

Het jubileumjaar wordt echter niet alleen daarmee afgerond, er zal weer een feestelijke, plechtige Mis gezongen worden, waarmee we aangeven dat we weer verder gaan: In geloof; ook voor de komende 70 jaar, en dat geloof zal misschien wel eens op de proef worden gesteld, we zullen het echter hard nodig hebben. De keuze is: Zonder geloof en goede moed ofwel: Positief en optimistisch wat er ook gebeurt.

Zoals in Leviticus de mens opgeroepen wordt om na 50 jaar alle verhoudingen en zaken op een rijtje te zetten, zo zal dat ook goed zijn voor een koor, om dat na 70 jaar te doen: Je capaciteiten weer eens bekijken, je afvragen hoe gaan we verder, de onderlinge verhoudingen goed en plezierig houden: Dan zit er - met geloof - een goede toekomst in. God geve dat we elkaar daarbij blijven steunen.

Hartelijke groet,

Pastor A.A.C. Smulders

DAG PEOPLE OF MIRKA

Hip hop, het zit er bijna op
Wij zijn heel blij, want het is voorbij
Nu nog even dat zaaltje op zijn kop.

Zoals je ziet, beste mensen, bijna is het zover. 1 Oktober is de grote dag. De dag van de uitvoering. De dag dat heel veel mensen naar jullie zullen kijken. Niet meer met z'n allen in een peuterzaaltje gepropt (vol met hoofdluis). Geen Mickey Mouse meer als gouden vogel, geen gelach meer om dolle grapjes, geen gestuntel meer. Niet meer kletsen langs de kant, flippo's tellen in de pauze, buiten spelen om je even te laten gaan...

Nee, het is tijd om iedereen te laten zien wat je geleerd hebt. En die kans heb je: 1 oktober sta je midden op het podium onder de spotlichten. Reken maar, dat wordt spannend. Het is ook niet zomaar iets wat wij gaan doen. Jullie zijn een koor die een musical uit gaan voeren. Je hebt zelf gezien wat daar bij komt kijken. Zingen, dansen, acteren, teksten leren, etc. Wij hebben er allemaal hard aan gewerkt, dus zou het ook prettig zijn als 1 oktober iedereen met een tevreden gevoel de zaal verlaat.

Als ik nu terug kijk op alle repetities, glimlach ik. Ik heb een leuke tijd gehad met jullie allemaal en ik ben blij dat jullie er zo hard aan gewerkt hebben. Vanaf deze plaats bedank ik dan ook iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om deze musical uit te voeren. Allereerst jullie allemaal, het comité, mensen van het decor, de kleding, muziek en de dans en natuurlijk Eric, want hij is degene die het allemaal voor elkaar heeft gekregen. Laten we zeggen: Op 1 oktober, dat het maar een mooie uitvoering mag worden. Raak niet in paniek want ik weet dat jullie het kunnen.

Vergeet vooral niet je vader, moeder, tante, oom, buurvrouw, opa, oma, de grote boze wolf en je kanariepiet uit te nodigen voor de uitvoering. Het zou toch triest zijn als ik de enige ben die in de zaal zou zitten.

Groeten,

Chantal van Lieshout