

---

# mededelingenblad van het **SINT JOZEFKOOR**

---

JAARGANG 8 no 4 juli 1998

Redactie  
Wim van Hugten

## VAKANTIE.

Als ik met de kinderen van school op schoolreisje ben, weet ik altijd dat het schooljaar er bijna opzit en de zomervakantie eraan komt. Schoolreisjes worden n.l. altijd zo tegen de grote vakantie gepland. Dat onze school hierbij niet de enige is, blijkt wel uit de drukte op die dag. Vele kinderen uit het zuiden van ons land genieten van hun jaarlijks reisje. Er heerst binnen de hekken van de speeltuin al een echt gevoel van: Nog even en dan is het zover, dan hebben we vakantie!

Zo duidelijk als dat voor de schoolgaande jeugd is, zo minder vanzelfsprekend is dat "gemeenschappelijk gevoel van vakantie" binnen ons koor aanwezig. De vakantiegevoelens van VUT-ers, VROM-ers of mensen die niet gebonden zijn aan de schoolvakanties liggen meestal in een andere periode.

Trouwe bezoekers van de hoogmis op zondag in de St. Jozefkerk zullen wellicht gedacht hebben dat de "grote" vakantie verschoven was naar de maanden mei en juni.

Menig koorlid was uitgevlogen. De een naar het Sauerland, de anderen naar Amerika of weet ik waar allemaal heen. En hoewel ieder hen deze uitstapjes van harte gunt, mag ik stellen dat we ze toch ook gemist hebben.

Maar voor de meesten onder ons geldt dat ze de werverdiende zomervakantie nog tegoed hebben. Er wordt naar uitgezien; er zijn plannen gemaakt om, veelal in een vreemde omgeving, eens lekker iets anders te gaan doen om zodoende de accu weer op te laden. Er wordt nadien immers weer van alles van ons verwacht. Dit geldt zeker ook voor ons als koor.

Prettige vakantie!

Theo Bastiaans,  
voorzitter.

## ROOSTER

- za 18 jul laatste repetitie voor de zomervakantie voor de sopranen
- zo 19 jul laatste mis voor de zomervakantie voor sopranen
- za 25 jul rep (laatste repetitie voor de zomervakantie voor de heren)
- zo 26 jul 17e zondag door het jaar  
Alleluia
- zo 2 aug 18e zondag door het jaar  
Alleluia
- zo 9 aug geen zingen
- zo 16 aug geen zingen
- zo 23 aug geen zingen
- zo 30 aug 22e zondag door het jaar  
Graduale
- za 5 sep rep (eerste repetitie na de vakantie - voor allen!)
- zo 6 sep 23e zondag door het jaar  
Alleluia  
Sportdag
- za 12 sep rep
- zo 13 sep 24e zondag door het jaar  
Graduale

### Zaterdag 17 oktober

Circa 12.00 uur H. Mis bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van Jos en Ivonne Leenen. Na afloop receptie in koffieruimte/omkleedzaaltjes. 's Avonds geen repetitie.

## GRAAD I, II en III

We beginnen weer op 17 september. We wensen jullie en jullie ouders een prettige vakantie.

## TROTS, OPGAVE, INZET...ONTSPANNING

In de afgelopen juni-maand ben ik tweemaal op zondagmorgen niet aanwezig geweest. dat komt doordat ik uitgenodigd was de eerste H.Mis mee te celebreren van twee goede vrienden die 6 juni j.l. de priesterwijding ontvangen hebben. Het was heel fijn om dat mee te maken. Je denkt weer terug aan je eigen wijding en de feestelijkheden die daar bij kwamen, je verheugd je over de blijdschap rond de priesterwijding van een goede vriend.

De twee HH.Missen die ik dus als gast meemaakte vonden plaats in twee kleine dorpen. Indrukwekkend was in beide kerken de bloemversiering, en de zorg voor de kerkgebouwtjes. (Als je onze twee grote stadskerken gewend bent, zijn die kerkjes net speelgoed, daar wen ik nooit aan). Heel hartelijk was de inzet van vrijwilligers en de druk bezochte recepties. Van de zang was veel werk gemaakt, en steeds werkten alle koren samen. Iedere parochie heeft zijn eigen specialiteit en voordelige kanten. Al-met-al kom ik van zulke ervaringen terug met gevoelens van trots, want: Hoeveel werk ze elders ook van kerkmuziek maken, het overtreft eigenlijk nooit wat ik gewend ben in onze parochie. In beide kerken (St.-Lambertus en St.-Jozef) heeft men een heel eigen stijl, die consequent wordt vastgehouden. En daardoor merk je dat het niet stil staat, maar een heel bijzondere ontwikkeling geeft, en een heel eigen stijl. Voor ons is dat misschien (helaas) maar al te normaal. Iemand zei me ooit: "Ik zing wel graag hoor, maar het is altijd hetzelfde".

Het is inderdaad best een opgave, en misschien zou je soms wel eens iets anders willen... Toch vind ik het een geweldige opgave en uitdaging die wij hebben: De kerkmuziek en liturgie op goed niveau voortzetten, ook al vraagt het veel inzet. Daarbij mogen we nooit vergeten dat een bepaalde rust, een zeker 'altijd-hetzelfde' ons uitnodigd om de gezangen diep in ons hart te laten doordringen. Dat bouwt stiekum je geloof meer op dan je denkt, iets wat de oudere koorleden kunnen beamen.

Als ik alle inzet van het St.-Jozefkoor in het afgelopen 'werkjaar' overzie, denk ik dat iedereen best toe is aan de ontspanning van de zomerperiode. Van harte hoop ik, dat jullie ook eens ergens anders naar de kerk kunnen gaan, om weer eens een frisse kijk te krijgen op de rijkdom bij ons thuis. Mijn vakantie valt dit jaar vroeger dan die van de meeste koorleden, ik heb dus Deo volente alle kans om thuis te bidden voor een goede vakantie en behouden thuiskomst van jullie allemaal.  
Hartelijke groet, en veel plezier op vakantie!

Ard Smulders, pr.

VEEL BELANGSTELLENDEN WONEN  
PRESENTATIE-AVOND BIJ

Vooral omdat de groep leerlingen van Graad I, II en III uit ongeveer uit 15 kinderen bestaat was de belangstelling voor de presentatie-avond dit jaar groter dan ooit. De voorzitter memoreerde in zijn openingswoord het feit dat er drie jaar geleden nog maar 1 leerling was. Hij toonde zich dan ook zeer verheugd dat het koor nu zo veel leerlingen heeft die gezamenlijk les krijgen van Jos Leenen.

De leerlingen van Graad I, II en III openden de "repetitie-uitvoering" (het was uitdrukkelijk niet de bedoeling om een concert te geven) en toonden naast de oefenstof hun kunnen met het zingen van liedjes (waaronder zelfs een canon) en sloten hun hartverwarmend optreden af met combinaties van liedjes en spelletjes waarna zij werden beloond met een daverend applaus. Een compliment voor Jos Leenen die de groep nu al op een hoog niveau heeft weten te brengen.

Nadat de sopranen onder leiding van Leontain van Lieshout de musicalsongs Circle of Life en The Authum ten gehore hadden gebracht, zongen de heren onder leiding van Jos Leenen het Offertorium Meditabor en de dames de Communio Videns Dominum.

Het volledige koor (sopranen, dames en heren) zong vervolgens een drietal meerstemmige gezangen, waaronder het Kyrie uit de Mis van Charpentier die met Kerstmis zal worden uitgevoerd.

De uitvoering werd afgesloten met het samen met de ouders en overige belangstellenden zingen van de canon Hé daar is er iemand thuis, waarbij de leerlingen van Graad I, II, en III hun partij overtuigend meezongen.

Het koor kan terugzien op een geslaagde presentatie-avond die op gezellige wijze in de foyer van het TDI werd afgesloten.

## KAYAKKEN

13 Juni was het dan zover, we hadden een uitstapje met de sopranen. Deze keer gingen we niet naar een pretpark, maar gingen we kayaken. We moesten al vroeg vertrekken, namelijk om 7.30 uur. We vetrokken echter toch wat later, want er was iemand die zich verslapen had. We moesten eerst naar Budel om de kayaken op te halen en daarna gingen we op weg naar Coö in België.

We gingen met twee auto's, één van Leontain, met Silvère, Timo, Susan, Teresia en Annemarie. En de andere van Theo, met Petra, Maud, Eefje en Mijke.

Om ongeveer 11.00 uur waren we in Coö en ging iedereen eerst naar de W.C. Toe we alles uitgeladen hadden gingen Theo en Leontain de auto van Theo en de aanhanger wegbrengen.

Om 12.30 uur was het dan eindelijk zover, we gingen het water in. Eerst Teresia en Susan met hun paarse kayak en daarna de rest met als laatsten Leontain en Theo in de oranje kayaken. Het ging meteen al mis. Maud liep vast. Mijke keek of ze wel los kwam en toen zat Mijke helemaal vast. Maud was al weer los. Gelukkig kwam Leontain eraan en samen met Mijke hadden ze na ongeveer 10 minuten het water uit Mijke's kayak. Er was alleen een probleem. Leontain's kayak was ervandoor gegaan. Mijke dus maar in het water en Leontain langs de kant. Na een klein stukje stonden daar Petra en Eefje, met een kajak vol water, want Eefje was ook al vastgelopen. Leontain moest toen te voet de rivier oversteken en zodra hij bij Eefje was kwam Silvère eraan. Hij had de kayak van Leontain (met een nat lunchpakket) opgevangen en op de kant gesleept, net als die van Petra en hemzelf. Met zijn tweeën hebben Leontain en Silvère de kayak leeg gemaakt en ging Petra samen met Mijke weer verder. De rest liep een stukje

verder en kwam ook het water in. De anderen waren intussen al veel verder. Teresia voorop en daarachter Susan en Maud en toen Theo met Timo en Annemarie. De andere vijf gingen er vlug achteraan en na een tijdje kwamen ze Theo en Annemarie tegen. We gingen allemaal weer vlug verder. Theo achter de rest aan samen met Petra en Eefje en Silvère. Mijke en Leontain bleven bij Annemarie die het steeds beter onder de knie begon te krijgen.

Ondertussen was Teresia al bij de tussenstop gekomen. Maar ze kon niet stoppen, dus moest ze verder. Vlak daarna kwamen Maud, Susan en Eefje bij de stop en zij gingen de kant op. Vlak daarna Petra en toen Timo en Theo. Zij zagen dat Teresia er niet was en dus ging Theo achter haar aan, nadat de rest had besloten om hier maar de stoppen en niet verder te gaan omdat het voor sommigen toch wel vermoeiend was. Daarna kwam Mijke en vlak daarachter Annemarie, Silvère en Leontain.

Er werd uitgelegd dat Teresia verder was en dat Theo erachteraan was en dat Leontain dat ook moest, want ze moesten de auto halen op het (eigenlijke) eindpunt.

Net toen Silvère en Leontain vertrokken waren kwam Theo eraan lopen. Hij had Teresia gevonden, ze was een stukje verder op de kant geklommen en kwam twee mensen halen die de kayak van Teresia konden tillen. Toen Maud en Mijke samen met Theo bij Teresia kwamen, waren Silvère en Leontain daar ook gestopt.

Leontain, Silvère en Theo besloten om verder te gaan om de auto op te halen en Mijke, Maud en Teresia sleepten de kayak naar de anderen. Iedereen die moest wachten was lekker op het gras gaan zitten en had de natte kleren een beetje vervangen door regenpakken.

Na een tijdje werd het kouder, maar gelukkig kwam de auto met droge kleren om ongeveer 16.45 uur. Ze haalden de aanhanger eraf en Theo en Leontain gingen de auto van Leontain halen. De rest ging vlug lekker droge kleren aantrekken.

Om ongeveer 17.00 uur vertrokken we op weg naar huis. Onderweg hebben we vlak bij Maastricht friet gegeten. Om ongeveer 20.30 uur waren we bij het TDI, net op tijd voor het voetballen.

Ook al waren we nat en moesten we lang wachten, toch was het het heel erg leuk en gezellig.

Iedereen bedankt voor alles!

Mijke.

#### DE PANNEHOEVE

Graad I, II en III gingen samen naar de Pannehoeve. Voor de eerste keer gingen we optreden. Het was een hele leuke dag geweest. De opa's en oma's zongen sommige liedjes mee die ze kennen, bijvoorbeeld: altijd is kortjakje ziek of de zevensprong. En toen we de zevensprong deden heeft Kim per ongeluk haar schoen laten vallen. De opa's en oma's moesten er behoorlijk om lachen. En we gaan ook sommige spelletjes met de opa's en oma's doen. En wat mij betreft was het reuze gezellig.

En op het laatst kregen wij allemaal een glaasje drinken en een koekje. En ze vragen ook of wij terug willen komen. En we zeggen natuurlijk JA! Maar alleen we weten niet wanneer we terug gaan. Maar natuurlijk als we weer nieuwe dingen hebben bedacht want anders is het niet zo leuk meer.

Wing Yu Poon.

## NAAR DE PANNEHOEVE

Op woensdagmiddag gingen we naar de Pannehoeve om de oma's en opa's eens iets te laten zien wat we kunnen. Volgens de opa's en de oma's konden we heel wat, want dat zag je zo aan hun gezichten. Misschien waren er enkele foutjes bij, maar daar gaven de mensen niets om.

Bij de liedjes die we zongen met spelletjes erbij, klaptten de mensen gezellig mee of deden met de spelletjes mee. Zoals bij De Zeven-sprong zongen de mensen uit volle borst mee. Bij O connie connie sa deden wij 2 spelletjes. Bij alle 2 de spelletjes deden ze enthousiast mee. Hoe leuk ze het eerste spelletje ook vonden, het tweede spelletje vonden ze toch leuker. Dat ging als volgt: Je moest met je ene hand je neus vastpakken en met de andere hand je oor. Je moest het zo doen zodat je met je armen een kruis vormde. Daarna moest je in je handen klappen en dan weer hetzelfde doen maar dan moest je je andere oor vastpakken, ook zodat je armen een kruis vormden. En zo waren er nog meer spelletjes waarbij ze mee deden, mee zongen of mee klaptten.

De dag in de Pannehoeve ging snel voorbij en na afloop kregen we allemaal wat drinken en een koekje. Dat hadden we wel verdiend!

Ze vroegen ook of we nog gauw terug kwamen. Nou, zeker hoor, we komen nog eens terug. Wanneer weten we niet, maar we komen terug.

Tot ziens Pannehoeve!

Mai Nguyen.