
Mededelingenblad van het Sint Jozefkoor

Maart 2013, jaargang 23, nummer 1

**Van vastentijd naar Pasen:
een nieuwe kans,
een nieuw begin.**

In en voor God is het steeds mogelijk opnieuw te beginnen. Gods Schepping duurt als het ware voortdurend voort, ook in mensen. We moeten bereid zijn onszelf te bezinnen of we wel op de goede weg zijn en daaruit conclusies trekken om eventueel te veranderen.

De vastentijd is daar bij uitstek dé tijd voor.

Grote brokken opeisen voor jezelf, macht willen hebben over anderen, je onkwetsbaar voelen, zijn zomaar drie dingen die ons in de relatie met de medemens, met anderen bedreigen. Zaken ook die ons egoïstisch maken ten opzichte van elkaar. Maar als je die bedreigingen kunt afwenden, ontstaat zicht op een 'hemelse' en waarlijk menselijke samenleving.

God is met ons als we ons inzetten voor een betere en meer rechtvaardige wereld; als we luisteren naar zijn appèl om dienstbaar te zijn aan mens en maatschappij. Zo ontmoeten we God dan in de mensen om ons heen. Ieder mens wordt aangesproken door een God, 'die is', een God die in ieders leven aanwezig wil zijn.

De waardigheid die ieder mens als schepsel van God heeft gekregen, vereist ook dat we iedere mens opnieuw weer een kans moeten geven om een gelukkig mens te zijn. Sterker nog: we ontmoeten God in de mensen die lijden, in hen die honger en dorst hebben, in hen die vreemdeling zijn, in hen die ziek zijn. God onder ons! Dat God met ons is, dat we God ontmoeten in de armen, dat mag bemoediging geven.

God is een God van levenden, betrokken op en bij mensen. Als we zó voelen dat God onder ons en met ons is en ons nabij wil blijven, zullen we nog bewuster de Goede Week met als apotheose het Paasfeest - toch echt de kern van ons geloof - kunnen beleven.

Daarbij als Sint Jozefkoor steeds onze bijdrage te mogen leveren, beschouw ik ieder jaar - en dit jaar persoonlijk in het bijzonder - als een voorrecht. Pasen; een feest om kracht uit te putten.

Een Zalig Paasfeest toegewenst!

Theo Bastiaans,
voorzitter.

*Geïnspireerd door de naamkeuze van onze nieuwe paus Franciscus I en enkele overwegingen uit 'De Korhoen'.

Verderop in deze uitgave een bijdrage van Hans over zijn fietstocht naar Santiago.

Rooster

za. 16-03	repetitie
zo. 17-03	Vijfde zondag van de veertigdagentijd
di. 19-03	H. Jozef 18.30 uur inzingen 19.00 uur H. Mis
za. 23-03	repetitie
zo. 24-03	Palmzondag
do. 28-03	Witte Donderdag 18.30 uur inzingen 19.00 uur H. Mis
vr. 29-03	Goede Vrijdag 18.30 uur inzingen 19.00 uur Viering
za. 30-03	Paaswake 20.45 uur inzingen 21.30 uur H. Mis
zo. 31-03	Pasen
za. 06-04	repetitie
zo. 07-04	Tweede zondag van Pasen
za. 13-04	repetitie
zo. 14-04	Derde zondag van Pasen
za. 20-04	repetitie
zo. 21-04	Vierde zondag van Pasen
za. 27-04	<i>géén repetitie</i>
zo. 28-04	Vijfde zondag van Pasen
za. 04-05	repetitie
zo. 05-05	Zesde zondag van Pasen
do. 09-05	Hemelvaart
za. 11-05	repetitie
zo. 12-05	Zevende zondag van Pasen
za. 18-05	repetitie

zo. 19-05	Pinksteren
za. 25-05	<i>géén repetitie</i>
zo. 26-05	H. Drie-eenheid
za. 01-06	Studiedag in de Achelse Kluis. Afsluitende barbecue.
zo. 02-06	Sacramentsdag
za. 08-06	repetitie
zo. 09-06	Tiende zondag door het jaar
za. 15-06	repetitie
zo. 16-06	Elfde zondag door het jaar
za. 22-06	laatste repetitie voor de zomervakantie
zo. 23-06	Twaalfde zondag door het jaar

Vakantie-periode

zo. 30-06	Dertiende zondag door het jaar
zo. 07-07	Veertiende zondag door het jaar
zo. 14-07	Vijftiende zondag door het jaar
zo. 21-07	Zestiende zondag door het jaar
zo. 28-07	Zeventiende zondag door het jaar
zo. 04-08	Achttiende zondag door het jaar
za. 10-08	eerste repetitie na de zomervakantie

Verjaardagen

21 maart	Wim Dor
22 maart	Jan Swinkels
24 maart	Wim van Hugten
15 april	Rien Liefvering

22 mei	Maartje Kokx-Kater
28 mei	Gerard Akkermans
08 juni	Leontain van Lieshout
01 juli	Fettje Suijs

Bestuur, dirigent en leden feliciteren jullie van harte en wensen jullie een fijne verjaardag toe.

Naar Santiago!

Zoals ik tijdens het laatste Ceciliafeest vertelde zal ik dit jaar een fietstocht maken naar Santiago de Compostela in het noordwesten van Spanje. Het plan is om zondagmiddag 28 april te vertrekken vanuit Son en Breugel en op 15 mei weer terug te zijn in Nederland.

Een korte geschiedenis

Volgens oude legenden is St. Jacob, na zijn geloofsverkondigingen in Spanje, rond het jaar 44 in Jeruzalem onthoofd. Zijn volgelingen brachten zijn lichaam in een bootje zonder roer, door stromingen gedreven, in Iria Flavia aan de monding van de Rio Ulla, het huidige Padrón. Verder landinwaarts hebben ze hem begraven op de flank van de Pico Sacro, de heilige berg.

Pas eeuwen later, in 813, werd de kluizenaar Pelayo in een droom gewezen op het vergeten graf. De heuvel waarin

het graf werd hervonden was 's-Nachts op bijzondere wijze door de sterren verlicht. Zo is de naam 'Compostela' ontstaan, afgeleid van het Latijnse 'Campus Stellae' (= veld van sterren). Vandaar is het vervoerd naar een graf in Amoa, het huidige Santiago, waar een kerk werd gebouwd, later opgevolgd door de huidige kathedraal van Santiago. Het nieuws verspreidde zich en steeds meer bezoekers kwamen de apostel vereren. De pelgrimage kwam op gang langs wegen die de Romeinen hadden aangelegd of routes die vanuit de oudheid bekend stonden als de Sterrenweg.

De positie van Santiago de Compostela als bedevaartsoord is tevens te verklaren vanuit het wereldbeeld van de middeleeuwse mens. Rome was middelpunt, een balanspunt van de platte aarde, met in het oostelijke uiteinde als zwaartepunt Jeruzalem en in het westen (nog) niets. Niet verwonderlijk dus dat er bij de uiterste westelijke punt (Finisterrae) van de toenmalige bekende wereld een nieuw zwaartepunt ontstond: Compostela, want evenwicht was belangrijk.

Er zijn diverse verklaringen over het waarom van de pelgrimstochten naar Compostela. Een belangrijke gaat uit van de middeleeuwer als zijnde een dualist. Hij dacht in uitersten. De wereld werd in wankel evenwicht gehouden van goed tegenover kwaad. Deze werden gepersonifieerd in allerlei onaardse machten: God, Maria, heiligen, engelen, duivels, monsters. Daarnaast was de reis een geliefd beeld van de levensweg: de historie als reis van de

mensheid door de eeuwen heen. Voor het individu paste een pelgrimage in dit algemeen gevoelen. Het opnieuw beginnen van de levensweg om het beter te doen, maar ook een herstel van het door het kwade verloren evenwicht: het goedmaken van wat fout is geweest.



De route

De afstand tot Santiago is ruim 2300 kilometer. Vanuit Son en Breugel vertrek ik via Aalst naar Cambrai in Noord-

Frankrijk en fiets westelijk van Parijs via Tours richting Pyreneeën. Ik verwacht in ruim een week in de Pyreneeën te zijn die worden overgestoken via de "Roelandpas" (Alto Ibaneta). De oudere route loopt oostelijker via de Col du Somport die wat hoger ligt maar gezien het vroege seizoen lijkt dat minder geschikt. Na de Pyreneeën is het dan nog 5-6 dagen tot aan Santiago waar ik hoop in het weekend van 11 mei aan te komen. Een en ander betekent een gemiddelde dag-afstand van rond de 170 km. Na een paar dagen Santiago vlieg ik dan op woensdag 15 mei via London terug naar Eindhoven. Met Pinksteren ben ik dus weer present!

Hans