

---

# Mededelingenblad van het Sint Jozefkoor

---

*Februari 2015, jaargang 25, nummer 1*

## **Plezier en Vreugde**

Wat een jubileumjaar hebben wij achter de rug.

Alle activiteiten werden een groot succes; overtrof onze stoutste verwachtingen. In het vorig mededelingenblad heb ik daar al wat uitgebreider over geschreven.

Blijft over ons jaarlijks St. Ceciliafeest. Aan de reacties op die dag en menige dank-mailtjes nadien te oordelen was dat een geweldige afsluiting van ons jubileumjaar.

Echter, enige weken later kwam er nog een onverwacht toetje aan in de vorm van een bezoek aan Mechelen. In de kathedraal werd ons Vesperale al zingend aangeboden aan de Schepen. Ikzelf kon er helaas niet bij zijn, maar ook hier heb ik alleen maar positieve geluiden over gehoord.

Met veel plezier kunnen wij allemaal op het afgelopen jaar terugkijken.

\*Er is vreugde en er is plezier. Op het eerste gezicht liggen ze dicht bij elkaar. Het lijken bijna tweelingbroers. Al staan ze bij nader toezien heel ver uit elkaar. Plezier verzadigt een moment, vreugde drijft op de waterspiegel van de ziel. Plezier put je uit jezelf, uit eigen ervaren. Echte vreugde komt van elders. Ze is ons gegeven. Daarom verzadigt ze ook niet, maar geeft meer dorst. Bij plezier valt de spanning als de prikkel is voldaan. Maar

---

vreugde wordt gestuwd naar meer, gedragen op de wieken van de dankbaarheid. Plezier draagt altijd een bijklank van 'kans', van een gelukkig toeval. Vreugde is een 'zegen'; ze heeft iets Goddelijks, eeuwig en ze komt van boven. 'Freude schöner Götterfunken' (9<sup>de</sup> Symfonie van Beethoven).

Vreugde is een geschenk, een vrucht van de Heilige Geest.

Al te zelden merken we op hoe de Kerk - al sinds eeuwen - een weg heeft uitgetekend om naar de vreugde op te gaan: die van het liturgisch jaar. Tweemaal per jaar, week na week en dag na dag, wordt een tocht ondernomen naar twee pieken van de christelijke vreugde: Kerstmis en Pasen. Advent en Vasten zijn trainingstijden om blij te leren worden, om zich te verheugen in de geboorte van de Heer en in Zijn Verrijzenis.

De advent vangt aan met een hoopvolle blik op de toekomst. Vooral vanaf 18 december klimmen we elke dag een trede hoger op de trap die leidt naar de kerstvreugde: de blijde boodschap en we zingen het Magnificat. En er is vreugde om de aankondiging van Johannes en we zingen het Benedictus. Dan zijn we klaar voor de kerstnacht, waar de vreugde losbarst. Wij ervaren dat ieder jaar weer opnieuw tijdens de Nachtmis in de ons vertrouwde Sint Jozefkerk.

De veertigdagentijd vertrekt van nog veel verder stroomopwaarts: met het weerstaan aan de bekeringen en de vreugde van de bekering. Als dat al een schaduw mocht werpen over de vreugde, dan is er de volgende zondag meteen de troost aan de Thabor. Dan splitst de weg naar de vreugde van Pasen zich in drie.

In het A-jaar volgen we de weg van de catechumenen naar hun doopsel: we horen van het levend water dat Jezus belooft aan de Samaritaanse, van het licht (van het geloof)

in de ogen van de blindgeborene en van Lazarus' verlossing uit de windsels van de dood.

In het B-jaar gaan we de kruisweg van lijden naar verheerlijking: een verkenning van Gods omgekeerde wereld, waar het bittere lijden en de boete de zoete pil vrijgeeft van de vreugde.

In het C-jaar volgen we de weg van de vreugde om Gods vergeving en barmhartigheid. We lezen de parabel van de barmhartige Vader en de verloren zoon en van de blijdschap om vergiffenis aan de overspelige vrouw.

Er liggen goudkorrels te rapen in de bedding van die lijdensstroom. Dan komen we aan de top van de berg en op de piek van de vreugde: de paradox van het kruis, waardoor 'de vreugde is gekomen in de hele wereld'.

Er is het gejuich op Palmzondag.

De intimiteit van tafel en gesprek op Witte Donderdag.

En het Halleluja van de Paasnacht.

En op Paasdag zelf is er de eerste vreugdekreet na al die donkere dagen: die van Magdalena in de tuin en van de leerlingen in de bovenzaal. En straks ook nog de blijdschap van Thomas, als hij zijn vinger steekt in Jezus' wonden en gelooft.

Dan komt de vreugde van de heilige Geest en het waaien van de Pinksterwind. Die vreugde heeft dan de tijd om uit te lopen - drieëndertig zondagen lang - tot aan het feest van Christus Koning en dat van Allerheiligen, waar de hemel geschaard staat rond de troon van het Lam, zwaaiend met palmen van vreugde.\*

\* (geïnspireerd door en overgenomen uit "Over de vreugde", Kard. Danneels)

Ik wil ter overweging graag afsluiten met een gebed, dat ik in 2013 tijdens de Pinksterdienst in het RadboudUMC onder ogen kreeg:

---

Dank U, Geest,  
want ik heb Uw *wijsheid* nodig,  
al was het maar om dankbaar te zijn voor de vrije wil die  
ik gekregen heb.

Dank U, Geest,  
want ik heb Uw *inzicht* nodig,  
al was het maar om in te zien dat ieder het recht heeft op  
zijn eigen fouten.

Dank U, Geest,  
want ik heb Uw *raad* nodig,  
al was het maar om ook anderen te kunnen helpen.

Dank U, Geest,  
want ik heb Uw *kennis* nodig,  
al was het maar om te weten wat goed is en wat kwaad.

Dank U, Geest,  
want ik heb Uw *eerbied* nodig,  
al was het maar om de medemens te kunnen respecteren.

Dank U, Geest,  
want ik heb Uw *geloof* nodig,  
al was het maar om oprecht christen te kunnen blijven.

Dank U voor Uw gaven,  
voor Uw *inspiratie*.  
Dank U dat U gekomen bent en blijft komen,  
al was het maar opdat ik écht mens zou kunnen zijn.

Een Zalig Pasen en een Vreugdevol Pinksteren toegewenst!

Theo Bastiaans, voorzitter.

---

# Rooster

- za. 07-02      repetitie en jaarvergadering  
zo. 08-02      *Sint Jozefkoor zingt niet*  
za. 14-02      repetitie  
zo. 15-02      zesde zondag door het jaar (carnaval)  
za. 21-02      repetitie  
zo. 22-02      eerste zondag van de veertigdagentijd  
za. 28-02      Peter en Riek 50 jaar getrouwd;  
13.15 uur in kerk te Nederwetten  
14.00 uur H. Mis  
  
zo. 01-03      tweede zondag van de veertigdagentijd  
za. 07-03      repetitie  
zo. 08-03      derde zondag van de veertigdagentijd  
za. 14-03      repetitie  
zo. 15-03      vierde zondag van de veertigdagentijd  
za. 21-03      repetitie  
zo. 22-03      vijfde zondag van de veertigdagentijd  
za. 28-03      *géén repetitie*  
zo. 29-03      Palmzondag  
do. 02-04      Witte Donderdag;  
18.30 inzingen;  
19.00 H. Mis.  
  
vr. 03-04      Goede Vrijdag  
18.30 inzingen  
19.00 viering  
za. 04-04      *géén repetitie op de normale tijd!*  
20.45 uur inzingen;  
21.30 uur Paaswake.  
  
zo. 05-04      Paaszondag  
za. 11-04      repetitie  
zo. 12-04      tweede zondag van Pasen
-

za. 18-04	repetitie
zo. 19-04	derde zondag van Pasen
za. 25-04	<i>géén repetitie</i>
zo. 26-04	vierde zondag van Pasen
za. 02-05	repetitie
zo. 03-05	vijfde zondag van Pasen
za. 09-05	repetitie
zo. 10-05	zesde zondag van Pasen
do. 14-05	Hemelvaart
za. 16-05	repetitie
zo. 15-05	zevende zondag van Pasen
za. 23-05	repetitie
zo. 24-05	Pinksteren

---

## *Verjaardagen*

28 januari	Antoon Wijnen
09 februari	Hanneke van Saaze
10 februari	Antoon vd. Burgt
21 februari	Hans van Saaze
21 maart	Wim Dor
24 maart	Wim van Hugten
07 april	Jan Hendriks
15 april	Rien Lieffering
28 mei	Gerard Akkermans

*Bestuur, dirigent en leden feliciteren jullie van harte en wensen jullie een fijne verjaardag toe.*

---