
Mededelingenblad van het Sint Jozefkoor

November 2007, jaargang 17, nummer 4

Redactie:

Maartje Kater

Emiel van Lieshout

Volgende kopiestop: 15 februari 2008

Email: sintjosefkoor@hotmail.com

Beste mensen,

Ons jaarlijks Ceciliafeest staat al weer voor de deur. Een feest dat traditiegetrouw tegelijk valt met de afsluiting van het Kerkelijk jaar. Alweer hebben wij ons een jaar lang ingezet om ons steentje bij te kunnen dragen tijdens de Hoogmissen in de Sint Jozefkerk. Aangezien ons koor de laatste jaren aan ledental heeft ingeleverd, vraagt dat van eenieder nogal wat. Terecht kan ik dan ook gerust stellen dat we ons Ceciliafeest dik verdiend hebben. En hoewel we dit jaar niet in zo'n grote getale aanwezig zullen zijn, hoop ik toch van ganser harte op een mooie 'Brabantse' dag, die door Frans en Petra voor ons georganiseerd is.

Als we dat dan gehad hebben, weten we dat we op weg gaan naar het feest van Kerstmis. Een feest dat wij dit jaar als koorzanger zeker op een andere manier zullen gaan ervaren. In tegenstelling tot 'vroeger' zullen wij als Sint Jozefkoor ons uitsluitend richten op het zingen van de voor ons zo vertrouwde Gregoriaanse gezangen. De polyfone zang zal, voor het eerst in de nieuwe opzet, verzorgd worden door het nieuw opgerichte ensemble "Capella Musica Sacra".

Persoonlijk kijk ik daar met genoegen naar uit. Ik ben zeer benieuwd naar wat het allemaal gaat brengen.

Een Zalig Kerstfeest toegewenst.

Theo Bastiaans, voorzitter.

november 2007

Rooster

- Zo. 25-11 Hoogfeest Christus Koning – Ceciliafeest
Mis 8, Credo 3, na comm. Ego sum, antifonen Caecilia.
- Zo. 2-12 1^e zondag van de Advent (jaar A)
Kyrie, Sanctus en Agnus 17, Credo 1, Rorate
- Zo. 9-12 2^e zondag van de Advent (jaar A)
Kyrie, Sanctus en Agnus 17, Credo 1, Rorate
- Zo. 16-12 3^e zondag van de Advent (jaar A)
Kyrie, Sanctus en Agnus 17, Credo 1, Rorate
- Zo. 23-12 4^e zondag van de Advent. (jaar A)
Kyrie, Sanctus en Agnus 17, Credo 1, Rorate.
- Ma. 24-12 Nachtmis
Wisselende gezangen, credo 3, Nu zijt welkome.
- Di. 25-12 Dagmis
Wisselende gezangen, credo 3, Nu zijt welkome.
- Zo. 30-12 Heilige Familie- Feest
Kyrie 18a, Gloria Ambr., Sanctus 13, Agnus 2, Credo 1, Nu zijt welkome.
- Zo. 6-1 Openbaring des Heren- Hoogfeest
Mis 8, Credo 3, Nu zijt welkome.
- Zo. 13-1 Doop van de Heer- Feest (afsluiting kersttijd)
Asperges me, Gloria Ambr., Sanctus 13, Agnus 2, Credo 1.
- Zo. 20-1 2^e zondag door het jaar
Mis 11, Credo 3.
- Zo. 27-1 3^e zondag door het jaar
Mis 11, Credo 3.
- Zo. 3-2 4^e zondag door het jaar.
Mis 11, Credo 3.
- Zo. 10-2 1^e zondag van de Veertigdagentijd
Mis 17, Credo 1, Attende.
- Zo. 17-2 2^e zondag van de Veertigdagentijd

Rooster (vervolg)

- Zo. 24-2 Mis 17, Credo 1, Attende
3^e zondag van de Veertigdagentijd
Mis 17, Credo 1, Attende
- Zo. 2-3 4^e zondag van de Veertigdagentijd
Mis 17, Credo 1, Attende
- Zo. 9-3 5^e zondag van de veertigdagentijd
Mis 17, Credo 1, Attende
- Za. 15-3 Hoogfeest Sint Jozef (i.p.v. 19 maart)

Repetitieschema

Op onderstaande data is er GEEN repetitie van het Sint Jozefkoor. Op deze datum repeteert het polyfone koor:

Zaterdag 26 januari 2008

Zaterdag 23 februari 2008

Hola de Mexico!

25 augustus 2007

Beste koorleden,

Het is alweer zo'n 5 maanden geleden dat ik hier ben aangekomen om mijn nieuwe uitdaging gestalte te geven. Tot nu toe kan ik spreken van een uitermate geslaagde poging. Zowel op het werk als daarbuiten is het uiterst goed toeven hier. We zitten in een drukke bezoek periode (4 bezoekjes in 2.5 maand). Ook onze website wordt veel bezocht en wij vinden het erg leuk om deze bij te houden om het thuisfront op de hoogte te houden.

Hola de Mexico! (vervolg 1)

(<http://www.stanenmaartje.blogspot.com/>).

Mexico is een héél mooi land met ontzettend veel cultuurschatten. Ook qua klimaat vind je er alles. Koude winters in de bergen in het noorden, woestijn in het noorden eveneens, kalere vlaktes op het schiereiland van Yucatan en een meer tropisch klimaat aan onze kant in de Pacific. Dit alles inclusief een droog- en regenseizoen. Ontzettend groot ook. Van Puerto Vallarta naar Cancun (van west naar oost) is bijna zo'n 2000 km, met de auto zelfs meer.

Het is ook een erg katholiek land (88%) dwz qua misbezoek, feestdagen en andere rituelen. Toch heeft het Vaticaan pas sinds 1992 na een afwezigheid van 131 jaar weer banden met Mexico. De jarenlange liberale regering was hier de oorzaak van: scheiding van kerk en staat, vrijheid van godsdienst, verbod op openbare (lees: buiten de kerken) godsdienstbeleving en een verbod in iedere vorm van steun van de kerk aan de politiek.

Het protestantisme heeft het meeste aanhang aan de grens met de Verenigde Staten en in het zuiden van Mexico. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (mormonen) groeit echter ook gestaag, voornamelijk in de steden aan de Amerikaanse grens. Zij zijn echter niet zo geliefd vanwege een nogal vreemde opvatting over indianen. Zij zouden namelijk hun huidskleur hebben gekregen als straf van gods.

Bijzonder is de dag van de doden. Een op het eerste gezicht een luguber feest. Men gelooft dat de zielen van kinderen op 1 november terugkeren naar de aarde, en die van volwassenen op 2 november. Gedurende het hele jaar bereidt men zich voor op het festival, men verzamelt goederen die men aan de doden zal offeren.

In de periode rond de dag van de doden maakt men graven van dierbaren schoon en versiert deze. Sommige rijkere families bouwen bovendien altaren in hun huis. Men bezoekt de graven van dierbaren en

Hola de Mexico! (vervolg 2)

offert er voedsel en drank. Na afloop eet en drinkt men het vaak zelf op, omdat men gelooft dat de zielen van de doden de ziel van het voedsel tot zich hebben genomen. Men gaat er dan ook vanuit dat het voedsel geen voedingswaarde meer heeft. Dit alle overdag en in de nacht met veel kaarsen op het kerhof.

Allemaal erg interessant, om te lezen en uiteraard om te bezoeken al valt dit nog een beetje tegen. Mijn 5,5 dagen tellende werkweek en de afstanden maken het wat moeilijker. Toch hebben we alle belangrijke plaatsen in de omgeving wel bezocht en kunnen we zeggen dat ook hier genoeg te doen is. Binnenkort hoop ik mijn eerste kleine week vrij te hebben om naar Guadalajara te gaan om deze mooie koloniale stad te bezoeken. Tevens naar het zuiden dan naar de 5000m hoge vulkaan van Colima. Zij bezorgt ons af en toe een schokje als ze zich omdraait in haar slaap zo zullen we het maar zeggen.

Van Dean hebben wij niet zo heel veel last gehad. 24 Uur stromende regen met ondergelopen straten, verzakkingen en, ja toch, helaas één overledene doordat een gedeelte van een berg weggezakt was, wat op een huis terecht gekomen is. Het seizoen van orkanen duurt nog tot en met einde oktober dus hopen dat het hierbij blijft voor dit jaar.

Nederland? Ja ook dit wordt in 2008 bezocht en wel rond de Carnavalsperiode. Tja, hier zal niet iedereen vreemd van opkijken.

Carnaval in 2008 wordt door ons gewoon in Helmond gevierd. Bij mijn weten heb ik er nog geen één editie van gemist en dat wil ik graag zo houden.

Dit was een kleine update vanuit het mooie Mexico. Een land wat zeker het bezoeken waard is alleen dan bij voorkeur tussen november en april als het koeler is (25-28 graden) en als er bij ons in de baai walvissen zijn en dolfijnen. Hier verheugen wij ons erg op. We wonen vlakbij het strand. Ook zal ik dan zeker mijn duikbrevet gaan halen na een geslaagd eerste experiment. De baai is zo mooi en één van de diepste en grootste van de wereld. Dit geeft een ideaal klimaat voor planten en vissen.

Ik wens het koor een mooi seizoen toe, veel zangplezier en beleving en

Hola de Mexico! (vervolg 3)

tevens succes met het nieuwe experiment van meerstemmige missen.
Héél véél groetjes vanuit een kleurrijk en zonnig Mexico

Héél veel groeten van Maartje & Stan

HOUDOE!