
Mededelingenblad van het Sint Jozefkoor

*Juni 2009, jaargang 19, nummer 2
Volgende kopij voor 13 september 2009*

Redactie: Irene Haver

Drie is teveel ? Grote onzin! (studiereis naar Brugge)

Voor jullie ligt een mededelingenblad met impressies/verslagen van enkelen van onze koorleden met betrekking tot onze gehouden (studie?)reis naar Brugge. Hartelijk dank hiervoor.

Als jullie deze doorgelezen hebben, begrijpen jullie wel waarom ik deze keer 'studie' met een vraagteken tussen haakjes heb gezet. Een geïnteresseerde buitenstaander die het een en ander leest zal namelijk wel de wenkbrauwen fronsen. Is dat nou het Sint Jozefkoor dat elke week in de kerk de Hoogmis verzorgt? Ja, we zijn het echt!

Voor ons als doorgewinterde zangers én studie-reizigers was het eigenlijk een normale vierdaagse. Momenten van spanning en ontspanning liepen vloeiend als bij het Gregoriaans in elkaar over. Wel was de spanning bij de ontspanning ooit meer voelbaar; denk maar eens aan het spel 'In dertig seconden' en de taalsessies m.b.t. het Hellemonds en het algemeen beschaafd Nederlands. Maar de ontspanning tijdens de opname (spannend?) van de gezangen van de Requiem-mis leidde, naar ik vernomen heb, tot een mooi resultaat.

Met veel genoegen kijk ik terug op deze derde studiereis naar Brugge. Pater Nicolaas heeft woord gehouden en bij ons afscheid meldt hij Hans en mij dat wij gerust nog eens een volgend keer terug mogen komen!

“Alle goede dingen in drieën?” vroeg ik me, ter voorbereiding van deze studiereis, in onze extra editie van het mededelingenblad af. Ik kan, hopelijk ook namens allen die de gehele reis meegemaakt hebben, zeggen dat dit gelukt is. Maar eigenlijk was ik hier ook echt niet bang voor; ik ken ons koor onderhand wel, dacht ik. Serieus als daarom gevraagd wordt, maar ook wat lossers als het kan!

Om in stijl van ‘Drie’ te eindigen hier nog enkele Bruggese Tripletjes als herinnering , ter overweging of als een aha-erlebnis:

Hans, Jos en Theo

Mieke, Yvonne en Marieke

Sjef, Petra en Irene

Helmond, Brugge en file

Abdij, pater Nicolaas en geregel

Maes pils, rode wijn en Fanta

Hun, hen en zullie

Amigo's, groep Scheepers en het epke

Brugge, Ruddervoorde en Gent

Chrysler Voyager, Opel Zafira en het leden-aantal

Hemelvaart, café en de Bob

Bloedprocessie, wandeling en avondvulling

Ontbijtzaal, refter en het zaaltje

P & C, V & D en C & A

Hans van Breukelen, Fettje en Van Breukhoven

Kathedraal, de gids en Regina Caeli

Straffe Hendrik, Duvel en Brugse Tripple

Ik kan zo nog uren doorgaan, maar dat doe ik niet; vul het voor jezelf maar aan. Het is de moeite waard.

Hartelijk dank allemaal voor deze wederom geweldige reis.

Tot slot toch nog een speciaal woord van dank aan Hans, met wie het relaxed organiseren is en alles vanuit een rustiger perspectief bekijkt en in de gaten houdt.
Gaan we nog een keer voor 'Vier op een rij'?

Theo Bastiaans,
voorzitter



Rooster

Zo. 14-06 Sacramentsdag

Zo. 21-06 12^e zondag door het jaar

Za. 27-06 *geen repetitie!*

Zo. 28-06 13^e zondag door het jaar

Zo. 05-07 14^e zondag door het jaar

Zo. 12-07 15^e zondag door het jaar

Zo. 19-07 16^e zondag door het jaar

Za. 25-07 *laatste repetitie voor de zomervakantie!*

**Zo. 26-07 17^e zondag door het jaar
eerste zondag van de zomervakantie**

Zo. 02-08 18^e zondag door het jaar

Zo. 09-08 19^e zondag door het jaar

Zo. 16-08 20^{ste} zondag door het jaar

Zo. 23-08 21^{ste} zondag door het jaar

Zo. 30-08 22^{ste} zondag door het jaar

Za. 05-09 *eerste repetitie na de zomervakantie*

**Zo. 06-09 23^{ste} zondag door het jaar
laatste zondag van de zomervakantie**

Zo. 13-09 24^{ste} zondag door het jaar

Zo. 20-09 25^{ste} zondag door het jaar

Za. 26-09 *geen repetitie*

Zo. 27-09 26^{ste} zondag door het jaar

Verjaardagen

1 juli: Fettje Suys

13 juli: Jeannette Vogels

19 september: Jos Bastiaans

19 september: Theo Bastiaans

13 september: Albert Scheepers

Bestuur, dirigent en leden feliciteren jullie van harte en wensen jullie een fijne verjaardag toe.

Op 15 april werd Rien Lieferring weer een jaartje ouder. Als nog van harte gefeliciteerd!

Koorreis



Woensdag: Het begint!

Wie had kunnen denken dat een oud Rijswijker met het St. Jozefkoor uit Helmond een studiereis zou maken naar Brugge?

Woensdag 20 mei jl. werd ik door Theo bij mij thuis opgehaald en om ongeveer 15.00 uur vertrokken Theo, Gerard, Frans, Hans, Jos L., Albert, Wim, Maartje, Jeannette, Jos B. en mijn persoontje vanaf de Jozefkerk richting België, nagezwaaid door Mieke, Yvonne en haar dochter. Zonder tomtom wist Theo ons, Jos, Gerard en mij, veilig naar de St. Andries Abdij te brengen.

Natuurlijk werden er onderweg verhalen verteld over de reizen die eerder gemaakt zijn. Het ging over Rome, Engeland, Brugge enz. Mijn gedachten gingen uit naar de komende dagen. Wat zal het mij brengen? Onderweg kregen we te maken met een kilometers lange file waardoor we anderhalf uur later bij de Abdij aankwamen.

Nadat ons door Maartje een kamer werd aangewezen en we moesten wachten tot de monniken hadden gegeten, mochten we in de refter aan tafel plaatsnemen. Het eten smaakte heerlijk na zo'n lange zit in de auto. Na op mijn kamer het een en ander in orde gebracht te hebben was het



tijd om voor Hemelvaart te repeteren. Aangezien allen "doorgewinterde" ofwel geoefende zangers zijn was er niet veel tijd nodig

om de mooie zang van Hemelvaart tot ons te laten doordringen.

Wat was er daarna aan de orde? O ja, we gingen aan de pils op enkele personen na. Ik zat net aan tafel of er stonden 2

pilsjes voor mijn neus. De eerste was nog niet leeg gedronken of er stond alweer een volle voor me klaar. Later die avond kwam, tot ieders genoegen, Fettje binnen. Er werd nogal luidruchtig over biersoorten gesproken, een Bruggese Triple ofzo. Theo zou het mij wel wijzen.....Ik zou ondervinden dat dit genieten is. En zo werd de eerste dag afgesloten!

P.S. Wat heb ik genoten van deze reis.

Rien Liefvering

Donderdag: Hemelvaartsdag.

Na een vroeg ontbijt vertrokken we naar Ruddervoorde voor het opluisteren van de Hoogmis van 9.00 uur. Na afloop van de dienst werden we beloond met applaus door de vele aanwezige kerkgangers.



Door de parochie werd ons, in een café achter de kerk, een consumptie aangeboden, waarna er nog één werd aangeboden

door onze zeer gewaardeerde penningmeester. Rond 11.30 uur vertrokken wij terug naar de Abdij voor het nuttigen van een zeer goed verzorgde middagmaaltijd, en waar we tot onze grote verrassing mochten praten onder de maaltijd vanwege Hemelvaartsdag.

Hierna vertrokken we naar Brugge om te genieten van de sfeervolle Bloed Processie. Het wachten op de deelnemers duurde vrij lang, maar toen het eenmaal op gang gekomen was ging het vrij snel. De goed verzorgde groepen en praalwagens waren een lust voor het oog. De deelnemers die zich echt zeer goed in hun rol inleefden werden regelmatig door opmerkingen van een van onze koorleden aan het lachen gemaakt. Maar alles bij elkaar was het zeer indrukwekkend. Direct na afloop van de Processie zijn we terug gereden naar Sint Andries om samen gezellig te genieten van een lekker Belgisch biertje of glaasje wijn op een terras. Daarna gingen we terug naar de Abdij voor een goed verzorgde avondmaaltijd in buffet vorm.

Enkelen van ons gingen na de maaltijd een wandeling maken, waarna we ons weer verzamelden in ons zaaltje waar de gastenpater weer een wagentje met bier en Fanta had klaar gezet wat ons werd aangeboden door ons zeer gewaardeerde koorlid Rien.

Theo had een spel meegebracht, hierdoor werden wij gesplitst in twee groepen die de vragen of onderwerpen die op het kaartje stonden moesten vertalen met gebaren en woorden, zodat het team waarin hij of zij zat het antwoord moest raden, b.v. Peeck & Cloppenburg antwoord C & A . En natuurlijk de beste vals spelende groep, waarin een jonge dame uit Milheeze zat, had glansrijk gewonnen. Alles bij elkaar was het een zeer geslaagde dag, zoals de gehele studiereis.

Hierbij een woord van dank aan de organisatoren, het was geweldig!!!!!!

Frans.

Vrijdag: Cd-opname.

Vandaag, zaterdag 6 juni, weer eens tot genoegen de opnames beluisterd van Brugge. Wat ik al muggenziftend



hoor, is soms een te gespannen `è-` of `ie-` klank, die ook even zo snel weer oplost. De zuiverheid speelt ons hier en daar parten, maar wat echt opvalt is de

geweldige verstaanbaarheid. Het meesterlijk omgaan met woordaccenten, het kunnen zingen in grote lijnen, terwijl we woorden toch los durven zetten, spanning creëren en echt ontspannen, kortom: een natuurlijk geheel neerzetten, een natuurlijk deinen van woord en melodie. Het kan niet anders dan dat de toehoorder die beweging voelt en zo wordt meegevoerd naar hogere regionen. Wat me al luisterend bij blijft, is de inzet op die opnamedag. Niet vermoeiend, alhoewel het een vermoeiende bezigheid is, maar vanuit het koor werd steeds gezegd: `Kom, nog een keer. Het kan mooier!` Die dag heeft zijn vruchten afgeworpen. Het werken aan de cd was voor ons allen een ervaring die ons heeft doen groeien in vele verschillende opzichten.

Ik zal zo vlot mogelijk het product afleveren, zodat jullie net zo kunnen nagenieten als ik.

Jos Leenen.

Zaterdag: Het begin van het einde.

Na de intensieve vrijdag volgt dan de vrije zaterdag.

Ja, het waren drukke dagen; repeteren, bier drinken, slapen, zingen, bier drinken, moeilijke gezelschapsspellen, weer bier drinken, bloedmooie processie bewonderen, bier drinken, survival voettocht met gevaar voor eigen leven,



bier drinken, cd-opname met tussen de middag weer bier drinken, ja een mens is dan wel toe aan de slotdag van de studiereis.

Na het ontbijt met scherven

tijdens de afwas nemen we afscheid van Pater Nicolaas en zijn prachtige abdij.

Nu is de rit naar Gent echt een fluitje van een cent in tegenstelling tot de woensdag waarop we aankwamen. Auto kan onder de grond op de vrijdagmarkt vlakbij de botermarkt!! Albert had dus helemaal gelijk. Dank je Albert, anders waren wij nu misschien nog steeds op zoek naar de parkeergarage onder de botermarkt, die er aanvankelijk wel zou komen maar dat plan is tegengehouden door een referendum onder de Gentse bevolking, aldus onze welbespraakte gids Georges van Heerebeke, of zoiets. De beste man was aanvankelijk wat verbaasd over ons kleine koortje, maar dat weerhield hem er niet van om te blijven vertellen over de prachtige stad. Over buizekes met warm water, moderne ramen waar een vertelselke bijhoort, over de legende van de Klokke

Roeland, over het intrigerende drieluik van Van Eijck (is de apostel Johannes nou een man met vrouwelijke trekken en opvallend genoeg zonder baard of moeten wij er zo onze gedachten over hebben), en nog veel meer.

En ja hoor, zingen deden we ook ; in de buitenlucht het lied van Klokke Roeland ;

Boven Gent rijst

Eenzaam en grijsd'

't Oud Belfort, zinbeeld van 't verleden;

Somber en groots,

Steeds stom en doods

Treurt d'oude held op 't Gent van heden.

Maar soms hij rilt

En eensklaps gilt

Zijn bronzen stemme door de stede.

Dat zijn nog eens teksten nietwaar !!!

En in de Kathedraal werd het Regina Caeli ten gehore gebracht. Ook op de vrije zaterdag gewoon zingen, ja we kunnen het dus niet laten net als het bier drinken waar het toen ook wel weer de hoogste tijd voor was.

Een laatste lunch in het Vlaamse land op een heerlijk zonnig terras, het was de juiste afsluiting van een muzikale, zonnige, leerzame en fijne studiereis.

Dank aan iedereen die zich hiervoor ingezet heeft.

Fettje.

Mededelingen

Ik wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mededelingenblad van harte bedanken.

Verder wil ook ik, zoals velen voor mij, aan jullie vragen of jullie nogmaals eens willen nadenken over een mogelijk invulling van het mededelingenblad. Deze versie is gelukkig weer aanzienlijk langer. Hopelijk kunnen de komende versies ook zo worden.